



Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

Secüler
Muhtarat

Hizb ut Tahrir Medya Ofisi'nden
www.hizb-ut-tahrir.info
Sayı 4 - Zilhicce 1433 H

Hizb ut Tahrir'in
Siyâsi
Mefhumları



Hizb ut Tahrir

Obama'nın BM'ndeki Konuşması

BM'nden Bir Hayır Umanların Yüzlerine Vurulmuş Bir Şamar Olup
Müslümanlar, İfade Özgürlüğünü ve Sevgili Nebileri (AS)'a Yönelik İftirayı
Kesinlikle Kabul Etmeyeceklerdir

"Oysa izzet

Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir."



Hizb ut Tahrir

Nebi (AS)'a Hakaret Eden Amerikalı Alçakların Filmini
Protesto Etmek İçin Amerikan Konsolosluğuna Yönelik
Yürüyüşte Yüzlerce Müslümana Liderlik Etti



**Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

İÇİNDEKİLER

Şam Topraklarındaki Sadık
Ayaklanmacılara Bir Nida...

... Müslümanların Kanları ve İşkence
Görmeleri Erdoğan'ı Harekete
Geçirmemekte ...

Obama'nın Birleşmiş Milletleri'ndeki
Konuşması...

“Bayram Sözleşmesi” Aldatmacasından
Sakinin Zira İbrahimî, Amerikan
Çözümünü Dayatmada Mücrim Suriye
Rejiminin Ortağıdır

Abbas'ın Konuşması...

Addis Ababa Anlaşması, Başarısız
Güney Devleti İçin Bir Hayat Ve
Batı'nın Sudan'ı Parçalama Hayallerinin
Gerçekleşmesidir

Mısır Anayasası, İslamî Anayasa
Olmalıdır

Fransız hükümeti en yüksek değerlere
ve hürriyetlere bağlanmakla övünürken,
bir yandan da Müslüman kadının
takvalı kıyafetine hakaret edilmesine ve
suç sayılmasına izin veriyor

...Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in
Şerefinin İntikamını Ancak Hilafet Alır

4 İslam'da Yönetim Nizamı, Alemlerin 19

Rabbinin Farz KılmıŞ OlduĐu Hilafet
Nizamı Olup O, Ne Cumhuriyet Ne
7 Demokratik Ne Krallık Ne İmparatorluk
Ne de Federal Bir Sistemdir

8 Vâ Halifatah [Yetiş Ey Halife]... 22

9 El-Ahdar El-İbrahimî'nin Görevi: ... 24

9 “Oysa izzet Allah'ın, Resulünün ve
müminlerindir.” 25

11 Beddua Ayaklanması... 26

11 Hizb ut Tahrir, Nebi [Sallallahu Aleyhi 28

12 ve Sellem]'e Hakaret Eden Amerikalı
Alçakların Filmini Protesto Etmek İçin
Amerikan KonsolosluĐuna Yönelik
Yürüyüşte Yüzlerce Müslümana
Liderlik Etti

16 Hizb ut Tahrir, Lahey'de Nebi 31

[Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e Yönelik
Hakareti Protesto Etmek İçin Başarılı
Bir Gösteri Düzenlemiştir

18 Ayın Kitabı: 36
Hizb ut Tahrir'in Siyasi Mefhumları

Hizb ut Tahrir Medya Ofisinden
Muhtarat

www.hizb-ut-tahrir.info

من المكتب الإعلامي لحزب التحرير
مختارات



Hizb ut Tahrir Medya Ofisi'nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları içerir.

Yalnızca Hizb ut Tahrir'in, vilayetlerin, medya büöfislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya temsilciler-
inin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir'in web sayfalarında veya medya
ofisi dergisinde yayınlansa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir.

Naklin ve alıntının dürüst olunması, çıkartma, tevیل ve deĐişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynaĐın belirtilm-
esi şartıyla Hizb ut Tahrir'in ve web sayfalarının yayınlarından alıntı yapıp yeniden yayınlaması serbesttir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Şam Topraklarındaki Sadık Ayaklanmacılara Bir Nida Uyanık Olun Zira Sömürgeci Kafirler, Özellikle de Amerika, Ayaklanmanızı Çarpıtmak İçin Tuzaklarını Birleştirmektedirler



H. 04 Zilhicce 1433
M. 20 Ekim 2012

Bu günlerde tagut Beşar'ın, insanlara, ağaçlara ve taşlara dönük zulüm, katliam ve yıkım gibi cürümleri gittikçe tırmanmaktadır! Dolayısıyla ekinleri ve nesli helak etmekte ve tohumları ve hayvanları da yakmaktadır... Hatta cürümleri içerisinde, silahlarla, tanklarla, uçaklarla, patlayıcı varillerle ve parça tesirli bombalarla saldırmakta vardır... dolayısıyla da bunlar, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara isabet etmektedir... Bu silahları Filistin ve Golan gaspçısı Yahudi varlığına karşı kullanmak tagutun aklına bile gelmediği, dahası neredeyse görülmeyecek bir şekilde yuvalarında saklandıkları, hatta Yahudi uçaklarının sarayının üzerinde uçtukları bir sırada (!) şimdi o bu silahları, halkı olduğunu iddia ettiği insanları öldürmek için çıkarmaktadır...!

Aynı zamanda siyasî manevralar, gülünç anlaşmalar, dışarıdaki Ulusal Konseyin konferansları ve sonra da içerideki rejimin yaratıklarının konferansları tırmanmakta... ve elçilerin uluslar arası maratonları, sürekli renk değiştirmektedir! Ayrıca anketler ve sabahtan akşama kadar gerçekleşen turlar, bayram içerisindeki ateşkesin arkasında yatan müzakereye dönük yıkık bir çağrıya neden olmakta ancak katliamlar ve cürümler yeniden devam etmektedir! Ardından bir tarafta rejim diğer tarafta ise ayaklananların olduğu cellat ile kurban arasında dönmesini istedikleri trajikomik bir diyalog gerçekleşmektedir. Buda her iki taraf arasında bir geçiş hükümeti oluşturmak, tagutun cürmünü silmek ve onun sorgusuz sualsiz dolaşmasını garantilemek içindir!

Rejimin vahşeti, büyük ve küçük devletlerin göreceği şekilde apaçık ortada olup herhangi bir ankete de gerek yoktur. Ancak tiyatro oyuncularını bunu, askerî olarak tırmandırmaya ve siyasî olarak ta sürüncemede bırakmaya terk etmektedirler. Tüm bunlar da tagutun devrilmesinden sonraki boşluğu, İslam yönetiminin doldurması ve Şam topraklarında Hilafet'in ikame edilmesi korkusundan dolayıdır. Zira onlar, Müslümanların kendisiyle korunacakları ve arkasında savaşacakları bir Halifelerinin varlığındaki Müslümanların izzetini ve sömürgeci kafirlerin zilletini tecrübe etmişlerdir... Bu nedenle de sadece alternatifini buluncaya yada onu türetinceye kadar ajanının devrilmesini istemeyen Amerika değil, bilakis aynı şekilde Avrupa, Rusya, Çin, müttefikler ve tabiiiler, çıkarlarda ve açgözlülükte ihtilaf etmelerine rağmen bir araya gelmişlerdir. Dolayısıyla bu, rejimi bazen açık bazen de gizli olarak destekle-

mek, ona birbiri ardına mühlet verip silah üzerine silah yardımında bulunmak ve üçüncü olarak da ona karşı herhangi bir kararı engellemek içindir... Ajanlara, tabilere ve efendisinin arkasında yürüyen bütün herkese gelince; Türkiye vicdanlı bir yol, Ürdün ahlaklı bir peçe ilan ederlerken Ulusal Konsey de Talas'ı memnuniyetle karşılamakta ve rejimin rahminden düşen biri olduğu halde onu, rejim için bir darbe saymaktadır... Katar ve Suudi Arabistan, paranın çokluğundan ve sadık müminlere ulaşmaması hesap edilen silah azlığından dolayı ateşin etrafında gezinip durmaktadırlar. İran da rejim ile birlikte savaşırken tabiiileri de direnme ve mukavemet gösterme gerekçesiyle aynı şekilde yapmaktadırlar! Halbuki rejim bundan, doğu ile batı arasındaki uzaklık kadar uzak olup o, çok kötü bir arkadaştır!

Onlar Şam halkına karşı, sadece gürleyen tekbirler ve Allah'tan başkasının önünde asla eğilmeyeceklerini ve halkın Hilafet'i ve Allah'ın indirdikleriyle yönetimi istediğini ilan eden apaçık sloganlarla savaşmak için bir araya gelmişlerdir... İşte bu sloganlar, bu ülkelerin kulaklarını çınlatmaktadır. Dolayısıyla Hilafet'e karşı olan korku onları bir araya getirmekte, ardından da kendisiyle övünüp durdukları insanlık suçu, soykırım, vahşi katliam ve insan hakları gibi lafızları sırtlarının arkasına atmaktadırlar... İşte tüm bunlar, kamuslarından çıkarılmış olup bunların tamamı, onlar nezdinde caiz, dahası şayet güç yetirebilirlerse Hilafet'in geri dönüşünü engellemek için vacip olmuştur... Hakeza onlar, İslam'a ve ehline yönelik tuzaklarında ve kinlerinde, bugün de daha önce de böyledirler.

﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ **“Onlar hiçbir mümine yakınlık göstermez veya ahdini gözetmezler. Onlar saldırganların ta kendileridir.” [Tevbe 10]**

﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ **“Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları (düşmanlıkları) ise daha büyüktür.” [Âl-i İmrân 118]**

Ey Suriye'deki Ayaklanmacılar: Bizler aranızdan azınlık bir gurubun, Batı kültürüyle aldatıldığıнын, onun fikirleri ve mefhumlarıyla sırtlanlaştığıнын, Batı'nın söylediklerini söylediğinin ve dini devletten ayıran laik demokratik sivil devlete çağrıda bulunduğunun farkındayız... işte bu azınlık, İslam'ın hükmünü istememekte, bilakis kendisine bağlanıp sürüklendiği Batı sistemlerini takip etmek istemektedir. Böylece yüzlerin, kuklaların ve kuyrukların değişmesiyle birlikte beşeri sistem kalmaya devam edecektir! İşte onlar, yıkıp mahvettikleri gibi onların hiçbir ağırlıkları da yoktur. Zira onların ağırlıkları, fasit rejim ile efendileri tarafından ipotek edilmiştir. Dolayısıyla bu rejim ile o efendilerin alevi söndüğü zaman bu gurubun da alevi sönmektedir. Zira hem o hem de onlar, birbirlerine göbekten bağlıdırlar!

Yine bizler aranızda, sayıları bu azınlıktan daha fazla olduğu gibi ağırlıkları da daha fazla olan başka bir azınlık gurubun olduğunun da farkındayız... İşte onlar, gözleri-

ne perde çekilmiş olan Müslümanlardır. Çünkü onlar, İslam'ı sevmekteler, Hilafet'i istemekteler ve Resul [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in râyesine de aşkırtırlar ancak hem sömürgeci devletlerin hem de ulusal şarlatanların kışkırtılmasından korktukları için ne sevdikleri ve istedikleri şeyleri açıklamaktalar nede râyeyi yükseltmektedirler! Biz onlara hatırlatıyoruz. Umulur ki onlar, düşünüp aklederler! Yine onlara, kendilerinin ne kafir Batı'nın nede onun tabiileri olan ulusalcı çığırtkanların bağlarından tek bir üzüm bile hasat edemeyeceklerini de hatırlatırız. Dahası onlar, Batı'nın kışkırtılmamasını ve onun öfkesinden uzaklaşmayı gözettikleri sürece Batı'nın yardımını kazanacaklarını zannetmektedirler. Ancak onlar, hayal gördükleri halde kendi ciltlerinden çıkmaktalar, dahası Allahu Subhânehu ile Resulü [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in düşmanlarını razı etmek için dinlerini terk etmektedirler.

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ **“Yahudiler de Nasraniler de sen onların dinine tabi olmadıkça asla senden razı olmayacaklardır.” [el-Bakara 120]**

Aynı şekilde bizler, aranızda sadık olan, tekbir getiren, Hilafet'e çağırın ve Allah'tan başkasının önünde asla eğilmeyeceklerini haykıran birçok ayaklanmacıların olduğunun da farkındayız... İşte mihenk taşları onlardır ve işte bizler de bu beyanda onlara seslenmekteyiz. Zira onlar, Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi imanlarının önündeki fitneleri kıran kimselerdendirler:

﴿أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَفْعُ الْفِتْنَ بِالشَّامِ﴾ **“Dikkat edin! Fitne koştığı zaman iman Şam'dadır.” [Hahim tahriç etti]**

Bizim seslendiğimiz sizlerseniz ey sadık ayaklanmacılar! O halde uyanık olun. Zira ümidinizi kesmeniz ve ister başı isterse de dalları olsun rejim ve kuyruklarıyla oturmayı kabul etmeniz için sizlerin üzerine askerî ve siyasî saldırılar gerçekleşmektedir. Sakın ha onlarla oturmayınız. Zira onlar, aynı hıyanetin ve ajanlığın içerisindeyler. Dolayısıyla bu rejim ve efendileri, zaten hain bir facirden başkasını da üretmezler. O halde aman ha onlardan sakının!

﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ **“Düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onları katletsin (kahretsin)! Nasıl da döndürülüyorlar.” [el-Munâfikûn 4]**

Haram olan Zilhicce ayının ilk onuncu gecelerindeki bu beyanı, sizlere yöneltiyoruz ey sadık ayaklanmacılar! O halde uyanık olun! Zira görüntüsü güzelleştirilip süslenmiş ve güzelliği de dikkat çekici olsa bile bu rejimle yapılacak olan herhangi bir anlaşma, tertemiz kanlarınızı Subhânehu için akıttığınız yaratıcıyı öfkelenendir ve sonunda yine rejimin size zulmetmesine imkan verir. Dolayısıyla hıyanet, bu hain ajanların alışkanlıklarındandır. Zira onlar, gizli ve açık olarak sizleri bekleyip durmaktadırlar. Dolayısıyla da şayet bekleyen biri varsa oda Subhânehu'nun şu kavli gibi olsun:

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَىٰ الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِلَيْدِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَّصُونَ﴾

“De ki: Siz bizim için ancak iki iyilikten birini beklemektesiniz. Biz de, Allah’ın, ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Haydi bekleyin; şüphesiz biz de sizinle beraber beklemekteyiz.” [Tevbe 52]

Dolayısıyla sizler, hak üzere sebat gösterdiğiniz sürece Allah’ın izniyle nusret bulanlardan olacaksınız: O halde çalışmalarınızdaki niyetinizi Allah’a has kılınız ve çalışmanızda Hilafet’i kurmak için azminizi bileyiniz, pazarlıklara, orta çözümlere ve anlaşmalara karşı uyanık olunuz ve ister başı isterse dalları olsun rejimin tek bir izinin kalmasını dahi kabul etmeyiniz...

Ey ayaklanmalarında sadık olan ayaklanmacılar!

Bir komutan, ehline asla yalan söylemez. Dolayısıyla Hizb ut Tahrir, sizleri uyarmakta ve sizlere nasihat etmektedir. Zira o ve sizler, aynı hakkı talep etmektesiniz... Ayrıca Hizb ut Tahrir sizleri, adı her ne olursa olsun bu rejimle yapılacak olan herhangi bir uzlaşmaya karşı da uyarılmaktadır. Dolayısıyla onun adı, Arap Birliği veya uluslar arası örgüt veya rejimin başı yada uzuvları ile kuyruklarının gözetimindeki geçici yada kalıcı olsun fark etmez. Zira onlar, birbirlerinin boyunlarına sarılan ve başı sonundan farklı olmayan kötülüğün ve hıyanetin bir halkasıdır... O halde sizler, bu rejim ile erkanlarını kabre gömmenizin dışındaki hiçbir duruma imkan vermeyiniz ve onun yerine Raşidi Hilafet’i ikame ediniz... Dolayısıyla Şam topraklarını dolduran tertemiz kanlara sadık kalmak için Allah’ın ve Resulünün gerçek dostları olunuz. Yoksa bu toprakların tek bir karışana dahi akan şehidin bir tek damla kanı ile yaralının iniltisinin etkisi boşa gitmiş olacaktır. Böylece her iki dârda da kurtuluşu erenlerden olacaksınız. Öyleyse müminleri müjdele.

Ey ayaklanmalarında sadık olan ayaklanmacılar!

Rejimin, gittikçe tırmanan saldırıları, ölümle dans etmek olup buda onun ümitsizliğinin bir kanıtıdır. Sizlerin ümitsizliğe düşmemesi ise Allah’ın rahmetindedir. O halde iyi biliniz ki nusret, sabırla birlikte gelecektir. Nitekim sizler, yirmi aydır hak için rejimle mücadele etmektesiniz. Öyleyse biraz daha sebat gösterin. Zira rejim, neredeyse düştü düşecek. Nitekim rejim, yerin dibine girmeden önce ümitsizliğiniz üzerinden bahis oynamaktadır. Dolayısıyla da o, belki kendisi için bir çıkış yolu bulabilirim diye vahşi saldırılarını tırmandırdığı gibi müzakere anlaşmalarını da tırmandırmaktadır. Sakın onun, bunu yapmasına imkan vermeyin ki hareket edemez halde iken hareket eder hale gelmesin ve öldükten sonra da tekrar dirilmesin.

﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمُ أَعْمَالِكُمْ﴾ “Sakın gevşekliğe kapılmayın ve sakın üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Muhakkak ki Allah sizinle beraberdir ve O, amellerinizi asla heder etmeyecektir.” [Muhammed 35] □



Basın Açıklaması

Ey Suriye'deki Müslümanlar: Müslümanların Kanları ve İşkence Görmeleri Erdoğan'ı Harekete Geçirmemekte Ancak Sadece Amerika'nın Emirleri Onu Harekete Geçirmektedir

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 03.10.2012 Çarşamba günü ülkesinin, sınır köyündeki beş sivilin ölümüne yol açan Suriye menşeli top mermilerinin topraklarına düşmesine bir yanıt olarak Suriye toprakları içerisinde bulunan hedefleri bombaladığını açıklamıştır. Erdoğan, açıklamasında şöyle demiştir: “Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından anında gereken karşılık verilmiş... radarla tespit edilen noktalara top atışı yapılarak hedefler vurulmuştur.” Türkiye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da, Suriye hükümetinin meydana gelenlerden dolayı özür dilediğini ve bu olanların tekrarlanmaması sözü verdiğini söylemiştir. Bu sırada 04.10.2012 günü, Birleşmiş Milletler Suriye Temsilcisi'nin, sınırların bombalanmasından dolayı ülkesinin Ankara'dan özür dilediğini kesinlikle yalanladığı şeklindeki haberler geçmiştir.

Erdoğan, hak bir nusret ve arzulanan bir yardım için çıkış yaparak Suriye'deki Müslümanları kurtarmak amacıyla hiçbir müdahalede bulunmayacaktır. Şayet mesele bu şekilde olsaydı, bunu daha önce yapardı. Ancak o, Amerika'nın emrini beklemekte olup bu emir gelmedikçe de kesinlikle bunu yapmayacaktır. Dolayısıyla o, kendi nezdinde Suriye'deki bir Müslümanla Türkiye'deki bir Müslümanın eşit olduğu şeklindeki iddiası gibi İslamî çıkışlar yapmış olsa da onun da Müslümanların diğer yöneticilerinden hiçbir farkı yoktur.

Ey Suriye'deki Müslümanlar!

Erdoğan, ayaklanmacıların rejimi değiştirmeye imkan bulacakları güce sahip olmalarını engellemesinin yanı sıra onlara uçaksavarlar ve zırhlı kalkanlar temin etmediği gibi onların bunlara sahip olmasına da izin vermemektedir. Şayet bunu bile yapmış olsaydı rejim, ayaklanmadan kısa bir zaman sonra düşer ve Suriye'deki Müslümanlar da onun gözü ve kulağı önünde tattıkları tüm bu trajedilerden ve işkencelerden kurtulurlardı. İşte Suriye halkına isabet eden tüm bunlar bile onu harekete geçirmemekte ancak sadece Amerika'nın emirleri onu harekete geçirmektedir. Dolayısıyla onun desteğinin boyutu ve sınırı işte budur:

... Devamı 33. Sayfada

Basın Açıklaması

Obama'nın Birleşmiş Milletleri'ndeki Konuşması, Birleşmiş Milletleri'nden Bir Hayır Umanların Yüzlerine Vurulmuş Bir Şamar Olup Müslümanlar, İfade Özgürlüğünü ve Sevgili Nebileri [Aleyhi's Salatu ve's Selam]'a Yönelik İftirayı Kesinlikle Kabul Etmeyeceklerdir

Obama'nın Birleşmiş Milletleri'ndeki konuşması, sevgili Nebimiz [Aleyhi's Salatu ve's Selam]'a yönelik iftira meselesini çözmek için Birleşmiş Milletleri'nin forumlarının kullanılmasında bir hayır umanların yüzlerine vurulmuş bir şamar olarak gelmiştir. Zira Obama, konuşmasında Amerikan anayasasını ve ifade özgürlüğünü koruyacağını, bunun gerçekten kutsal olduğunu, bunun kendisinin bir görevi olduğunu, iftira filminin yasaklanmasına imkan vermeyeceğini vurgulamış, dahası Müslümanları, kafirlerin ifade özgürlüğü fikrini benimsemeye ve Nebileri [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e yönelik iftiraya öfkelenmemeye teşvik etmiştir!

Hizb ut Tahrir de Obama'ya, Müslümanların yöneticilerinin utanmadan uzan zandan beridir kendi nasihatini kabul ettiklerini, bunun nedenin ise ister Zerdâri olsun isterse de Mursî olsun büyük sevinç ve zevk ile Batılı liderle bir araya gelmeleri olduğunu, onların iftiracı hergelelere tam bir koruma sağladıklarını, ancak Müslümanların bu kafir Batılı hadaratı kesinlikle kabul etmeyeceklerini vurgular. Zira insanlığın bildiği en büyük adama iftira atmayı ifade özgürlüğü sayan bizzat bu hadarattır. Ayrıca Hizb ut Tahrir, Obama'nın Libya'daki Amerikan Büyükelçisi'nin katillerini yakalamak için hiçbir çabadan kaçınmadığını ve aynı şekilde Müslümanların, efendimiz Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e yönelik iftirayı ve bunu yapanları asla kabul etmeyeceklerini yada göz ardı etmeyeceklerini de vurgular.

Amerika'nın bu filmi kınaması ise Müslümanların yöneticilerine, ümmetin öfkesini dindirmek için kullanabilecekleri bir gerekçe vermekten öte bir şey değildir. Aynı zamanda kibirli Amerika, daha fazla güvenlik personeli sağlamanın diplomatik elçilerini korumak için yeterli olmadığını, dahası bu protestoların derhal durdurulması gerektiğini söylemek istemektedir. Nitekim Amerika, ironik bir şekilde Müslümanların ifade özgürlüğünü kucaklamalarını talep ederken ancak aynı zamanda o, Müslümanlara kendi görüşlerini ifade etme hakkı vermeye ve Nebileri (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e yönelik iftiraya öfkelenmelerine hiçte hazır değildir.

... Devamı 33. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Ey Suriye'deki Müslümanlar:
“Bayram Sözleşmesi” Aldatmacasından Sakının
Zira İbrahimî, Amerikan Çözümünü Dayatmada
Mücrim Suriye Rejiminin Ortağıdır**



H. 04 Zilhicce 1433
M. 20.10.2012

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi el-Ahdar el-İbrahimî, “bayram sözleşmesi” önerisini sunmak yoluyla ayaklanmayı söğürmek için tüm Amerikan girişimleri karşısındaki ayaklanma çıkmazı duvarında bir gedik açmaya çalışmaktadır. Zira onun bu önerisi, bu rejimin üç günlük Kurban Bayramı boyunca ölüm makinelerini durdurma girişiminde bulunması amacıyla İbrahimî ile Suriye rejimi arasında bir anlaşmaya varılmasına dayandığı gibi bu öneriye icabet etmeleri ve rejimle savaşmayı durdurmaları için de onun ile ayaklanan Suriye halkı arasında bir anlaşmaya varılmasına dayanmaktadır. Nitekim bu önerisinin maksadı noktasında İbrahimî aynen şöyle demiştir: “Sözleşmeye ulaşmak, daha kapsamlı bir ateşkese, dışarıdan silah akışının durdurulmasına, ağır silahların çekilmesine ve ardından da Suriye krizine dönük siyâsî çözüme erişmeye doğru atılmış bir adım olacaktır.” Dolayısıyla bu ateşkes önerisi, plan içerisindeki bir adımdır. Bu planlardan birini de İngiliz “Sunday Telegraph” Gazetesi şu şekilde aktarmıştır: “İbrahimî, Suriye’de barışı korumak amacıyla Lübnan’daki UNIFIL gibi üç bin kişilik barış gücü konuşlandırmaya dönük bir plan ortaya koymuştur.”

O zaman İbrahimî’nin planının ilki, Suriye’de ayaklanan insanların, içerisinde katliamanın gizlendiği ateşkesi kabul etmesine dayanmaktadır. Şöyle ki; insanlar, kendilerini ateşkesin sürdürülebilirliğini kabul etmeye teşvik eden ayrımı hissedeceklerdir. Dolayısıyla muhalefet ile rejim arasında bir diyalogun yürütülmesini kabul etmek, bir çözüm aramak demektir. Dolayısıyla da hem bunun başarılması hem de diyalog esnasında güvenlik boşluklarını pekiştirmek için barışın koruması için uluslar arası güçlerin gönderilmesine dair uluslar arası bir ittifakta gerçekleşmiş olacaktır. O takdirde demek ki mesele, “barış sözleşmesi” değil bir barış planıdır.

Bu planı gözlemleyen bir kimse, bunun bu bağlamdaki bir çözüm için Suriye rejiminin teklif etmiş olduğu hususların dışına çıkmadığını, planın başarıya ulaşmasıyla başlangıçta mücrim Suriye rejiminin bombardımanı durdurmayı nazikçe kabul ettiğini göstermeyi tasavvur ettikleri ve gerek çözüm gerekse de Suriye’nin geleceğinin belirlenmesinde Suriye rejiminin diyalog taraflarından biri olacağı bir plan olduğunu görecektir. Bunun içindir ki “rejimin baykuşu” Cihad Makdisî, hızla ülkedeki şiddet eylemlerinin sona ermesi için Şam’ın bu bağlamdaki her türlü girişimle olumlu ilişkilere hazır olduğunu açıklayarak şöyle demiştir: “Her türlü girişimin başarısı, tarafların cevap vermesini gerektirir.” İbrahimî de başarıyı temenni ederek 19.10’da şöyle demiştir: “Bizler, herhangi birinin gözünü çıkarmak değil sakinlik istiyoruz. Dahası bizler, diyalog yoluyla bir çözüme erişmek için durumların sakinleşmesini istiyoruz.” Aynı şekilde bu, Amerika’nın desteklediği ve onun ajanları olan Türkiye’den İran’a,

Mısır'a, Arap Birliği Ligi'ne, Irak'a, Lübnan'a ve Ulusal Konseye kadar destek seslerini yükselttikleri bir plandır... Ayrıca bu önerinin, Mısır, Tunus, Libya ve Yemen'in her birinde çaldıkları gibi Suriye'deki ayaklanmayı da tamamen çalma niyetinde oldukları geçiş sürecini kontrol edecek geçici bir hükümetin oluşturulmasına yönelik bir seyir taşıdığı da bilinmektedir... Aynı şekilde bu önerinin içerisinde, mücrim rejimin başının kurtarılması olduğu da bilinmektedir. Böylece rejimin işlemiş olduğu korkunç cürümler, bir cürüm değil bakış açısına dönük haklı bir tutum olmuş olacaktır.

“Bayram sözleşmesi” önerisi, kendisini yemek için gözlerini kapatmak yoluyla horozu ikna eden tilki kurnazlığının olduğu habis bir öneridir. Böylece insanlar, öneriyi kabul etmeleri için yumuşatılmış ve ayakları da öneriye doğru kolaylıkla çekilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu öneri, insanların uçuruma düşmeleri için tek bir adım dahi atmalarının yeterli olacağı kayganlıkta olmasından dolayı tehlikeli bir öneridir. Bunun içindir ki mücrim Suriye rejimi, bu önerinin kabul edilmesi için insanlar nezdinde güçlü bir motivasyon oluşturmak amacıyla bayramdan önce cürümlerini artırmayı ve insanlar farkı hissetsinler diye de üç günlük bayram boyunca cürümlerini hafifletmeyi göz ardı etmeyecektir.

Ey Suriye'deki Sabreden ve Kararlı Olan Müslümanlar!

İbrahimî'nin, Lübnan'a isabet eden iç savaş ve yıkımın sizlere de isabet edeceğine yönelik açık sinyal vererek Lübnan'da yaptığı “Suriye krizi, yaş kuru her şeyi yatacak” şeklindeki uyarısı sakın sizleri korkutmasın. Dolayısıyla o, bu sözleriyle sanki şöyle demek istemektedir: “Ya Amerikan çözümü yada iç savaş.” Dolayısıyla bu şekildeki bir plan, başarısına her zamanki cürümsel yolu üzerinde olan mücrim Suriye rejimini de ortak etmekte olup İbrahimî'nin kendisi de Suriye rejiminin bayramdan önceki cürümlerinin şiddetine ve bayram boyunca da onu hafifletmesine bağlı kalacaktır; buda onların, Suriyelilerin tertemiz kanlarının akmasında ortak olduklarına işaret etmektedir.

Ey Sevgili Suriye'deki Muhlis Müslümanlar!

Bizler sizlerin teslim olmanızdan korkmuyoruz. Zira sizler, gerçekten kahraman kimselersiniz ve sizlerin kahramanlıkları da Allah'ın izniyle hiç kimsenin galip gelemeyeceği Allah'a olan imanınızdan kaynaklanmaktadır. Ancak bizler, Amerika'nın görevlendirdiği bir adamın sizlere tuzak ve komplo kurmasından korkuyoruz. Şayet bu şekilde olmamış olsaydı Amerika bu adama güvenmeye devam etmezdi. O halde aman ha ondan sakının. Dolayısıyla o adamın sizin koruyucunuz olmadığını iyi biliniz ve sadece Allah'a sınıksız sarılınız, sadece O'ndan yardım isteyiniz ve sorunlarınızın çözümünde sadece Allah'ın şeriatına bağlı kalınız. Zira İslam bir çözüm koyduğunda onu reddetmek caiz değildir. Onun koymuş olduğu çözüm ise Hilafet Nizamı'nı kurarak dini ika etmektir. Yoksa sapkın ve saptırıcı demokrasiye ve vahşî facir kapitalizme dayalı olan zalim beşeri Batı sistemini ikame etmek değildir. Zira bunlar, İbrahimî'nin sizlere taşıdığı karışık Amerika mallarıdır. Nitekim Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ “Yoksa onlar hala cahiliye hükmünü mü istiyorlar. İnanan bir kavim için Allah'tan daha iyi hüküm veren mi vardır?” [el-Maide 50] □

**Hizb ut Tahrir
Filistin
Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



13 Zilkade 1433 H

29.09.2012

No.: FL-BA-2012-MB-TR-0012

Basın Açıklaması

Abbas'ın Konuşması, Filistin Kurtuluş Örgütü İle Filistin Otoritesinin İnşasının Tek Hedefinin, Yahudi Varlığının Bölgedeki Varlığını Pekiştirmek ve Onu Meşrulaştırmak Olduğunu Teyit Etmektedir

Filistin otoritesinin başkanı Mahmud Abbas, 27.09.2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'nda işgal devletinin gayrimeşru olmadığını vurgulayan bir konuşma yapmış ve şöyle demiştir: "Bizler çalışmalarımızda, İsrail'in olduğu mevcut devletin gayri meşru olduğunu göstermeyi hedeflememekteyiz. Bilakis tesis edilmesi gereken bir Filistin devleti kurmayı hedeflemekteyiz."

Abbas bu konuşmasında, dinî çatışma hususunda uyarıda bulunmuş, kendisinin ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün iki devletli çözüme, barışçıl hedefe, uluslar arası meşruiyet ile onun anlaşmaları ve kararlarına bağlı kaldıklarını vurguladığı gibi bu hedefin gerçekleşmesi için "barışçıl halk direnişinin sürdüğünü" de vurgulamıştır.

Abbas konuşmasında, İşgalci ile yerleşimcilerinin Filistin halkına, onların mukaddesatlarına, mülkiyetlerine ve topraklarına karşı katliam, yıkım, tahribat ve her türlü saldırıları uyguladıklarını ikrar ettiği bir vakitte o, katliam ve yıkıma dönük barışçıl eylemlere meydan okuma, işgalci Yahudi varlığının gayri meşru olmadığı, bu mücrim işgalci ile birlikte hain anlaşmaların tamamına bağlı kaldığı, kıyıtlık, dahası ölü bir varlık karşılığında, ancak Abbas'ın nitelemesine göre "yaşayabilir" bir varlık karşılığında Filistin'in büyük bir bölümünü Yahudilere veren iki devletli Amerikan çözümü üzerinde ısrarcı olmaktadır!

Aynı zamanda zalim kuruluşlar, işgalciye hizmet etmekten başka yeryüzünde hiçbir varlığı olmayan ve Filistin halkının omuzlarına vergiler ve benzerlerini yükleyen sahte bir devlet için üyelik dilenmektedirler. Dolayısıyla Yahudi varlığının, çöküşün eşiğinde olduğu bir sırada geçenlerde kendisini kurtarmak için harekete geçmesi hiç şaşırtıcı değildir.

Nitekim Abbas, Müslümanların yağmalanan Sultanlarını geri getirmeye ve onu, İkinci Raşidi Hilafet Devleti altında Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetiyle hükmetmesi ve ülkeyi ve kulları helak eden Yahudi varlığını ve otoritesini ortadan kaldıracak büyük bir ordu içerisinde Müslümanlarla birlikte yürümesi için biat edecekleri bir yöneticiye vermeye hazır olduklarının farkında olduğu için Arap ülkelerinde meydana gelen değişkenliklere ve dini çatışmaya işaret etmiştir.

Dinî çatışma, sadece Abbas ile onun kafir destekçilerinin hayal dünyalarında vardır. Çünkü bu çatışma, asırlardır kesilmiş olup İslam'ın maslahatı için son bulmuştur. Zira dünyadaki insanlar, İslam'ın hak bir din olduğunu bildikleri ... Devamı 34. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Sudan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾



14 Zilkade 1433 H

30.09.2012

No.: SD-BA-2012-RS-TR-0021

Basın Açıklaması

Addis Ababa Anlaşması, Başarısız Güney Devleti İçin Bir Hayat Ve Batı'nın Sudan'ı Parçalama Hayallerinin Gerçekleşmesidir

Sudan ve Güney Sudan, Güvenlik Konseyi'nin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmeleri için her iki tarafa üç aylık zaman verdiği aksi taktirde 22 Eylül 2012'de sona erecek olan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin yedinci faslı uyarınca yaptırımlara tabi tutacağı (2046) sayılı kararı kılıcı altında bir anlaşma imzalamıştır. Nitekim Amerika ve Avrupa, petrol, ekonomi ve iki ülke arasında askerden arındırılmış bir tampon bölge oluşturmakla ilgili düzenlemeleri kapsayan bu anlaşmayı memnuniyetle karşılamışlardır. Ancak bu, (Ebiyi ve sınırlar) gibi ihtilaf mahalli olan en önemli sorunları çözmemektedir.

Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak bizler, bu imza bağlamında aşağıdaki hakikatleri vurgularız:

Birincisi: Etiyopya'nın başkenti Addis Abada'da Sudan devleti ile Güney devleti arasında imzalanan anlaşma, bütün standartlarıyla başarısız Güney devletinin tam bir çöküşten kurtarılması ve hayat nedenlerinin uzatılması sayıldığı gibi Sudan'ı parçalama ve koparma hususunda kafir Batı'nın emellerinin gerçekleşmesi sayılır. Böylece Güney devleti, hayatta kalmayı başarmış olacağı gibi diğer bölgeler için de bir model olacaktır. Batı'nın, bu anlaşmayı memnuniyetle karşılaması, bize ve ülkemize karşı bir kötülük alametidir.

«وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» “Yahudiler de, Nasraniler de, sen onların dinine tabi olmadıkça asla senden razı olmayacaklardır.” [el-Bakara 120]

İkincisi: Sudan, bu anlaşma sayesinde kayda değer hiçbir şey kazanamayacaktır. Hatta tamamlanması için desteklenen ülke ve siyasal güçler tarafından bu düzeydeki gibi bir kutlama ve anma olacaktır. Dahası petrol meselesinde Sudan, petrol varillerinin kendi toprakları üzerinden geçmesi için (36 dolardan sadece on dolara çekilmesi gibi) büyük bir indirim sağlamıştır.

Üçüncüsü: Madem ki Güney halkına, (ikamet, iş, taşıma ve mülkiyet) gibi sözde dört özgürlük verilecekti o halde neden Güney aslından ayrılmıştır?! Peki bu ayrılma, kimin çıkarı içindir?! Kuzey olmaksızın Güney Sudan için hiçbir hayat olmadığını ancak bunun (böl-yönet) şeklinde sömürgeciliğin çıkarına ... Devamı 34. Sayfada



Basın Açıklaması

Mısır Anayasası, İslamî Anayasa Olmalıdır

Kurucu Meclis Taslak Komisyonu 23.09.2012 Pazar günü, anayasanın yazılması için anayasanın ikinci maddesi hakkında yeniden geniş bir tartışmaya tanıklık etmiştir. Zira bazıları, “şeriatın ilkeleri” kelimesinin yorumlanmasındaki mevcut çelişkinin sorumluluğunu el-Ezher’e yüklemişlerdir. Buda kelimenin yorumunda; şeriatta sübutu ve delaleti kati olan hususların yorumunun, ilkeler de aynen şeriat anlamına gelmektedir şeklindeki yoruma aykırı olmasından dolayı olmuştur.

Anayasa Kurucu Meclis Komisyonu, 18.09 Salı günü, aynı şekilde yeni anayasadaki İslam şeriatıyla hükmedilmesinin yorumlanması hakkındaki tartışmaya da tanıklık etmiştir. Zira komisyonun bazı üyeleri, İslam şeriatı yada onun ilkeleriyle hükmedilmesi metninin yorumlanması bağlamında 1971 anayasasına yada 1980 anayasasına dönmeyi önermiştir. Nitekim el-Ezher, komisyonun genel kurul oturumunda, komisyonun temel bileşenleri içerisinde buna dair bir konsensüsün olmasının ardında referans olmayı reddetmiştir.

İster ikinci madde ilkeler yada şeriat hükümleri demiş olsun ister ilkeler kelimesi aynen şeriat anlamına gelmektedir yada kati olarak yorumlanmış olsun ister el-Ezher şeriat yada 71 anayasası ile hükmedilmesi manasının yorumuna referans olmuş olsun tüm bu tartışmalar şüphe götürmez bir şekilde kanıtlamaktadır ki şuan hazırlanan anayasa, hiçbir şekilde bu ümmetin akidesinden fişkıran İslamî bir anayasa olamaz. Zira ikinci madde, yasa koymak için İslamî olmayan diğer kaynakları onaylamakta olup bu şekilde de muhakeme olma noktasında Allah’a eş ve şirk koşulduğunu kanıtlamaktadır. Buda Allah Azze ve Celle’nin kabul etmediği bir durum olup bir Müslümanın da bunu kabul etmesi caiz değildir. Zira Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ “Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği bir dini şeriat kılan ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elim bir azap vardır.” [Şura 21]

Aynı şekilde birinci madde de Mısır’daki yönetim sisteminin, cumhuriyet sistemi olduğunu açıklamaktadır. Halbuki İslam’daki yönetim sistemi, Hilafet Nizamı’dır. Beşinci madde ise yasa koyma yetkisi de dahil halkı otoritelerin kaynağı kılmaktadır. Halbuki İslam’da yasa koyma Allah’a aittir.

Bizler de tüm gücümüzle deriz ki; insanların ilişkilerinin düzenlenmesi için hükümler koymada insanlara bir yer yoktur. Zira onlar, şeri hükümlerle mukayyettirler. Zira Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ “Hüküm sadece Allah'a aittir.” [Yûsuf 40]

Ve şöyle buyurmaktadır:

﴿وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ “Aralarında Allah’ın indirdikleri ile hükmet!” [el-Mâide 49]

Bundan dolayı anayasanın, Allah’ın kitabından, Resulünün sünnetinden ve bu ikisinin irşat ettiği sahabe icması ile şeri kıyastan alınması gerekmektedir. Dolayısıyla bu hususta ne insanların görüşünün ne çoğunluğun nede azınlığın bir etkisi vardır.

Müslüman Mısır halkının toplamının, nüfusun %90’nını temsil ettikleri bilindi gibi Mısır’ın İslam ile yönetilip onun İslam ülkelerinin anası olduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla Mısır halkının üzerinde yürümesi gereken anayasanın, inanmış oldukları İslam akidesinden fişkiran İslamî anayasa olması gerektiği gibi bundan başkası üzerinde yürümleri de caiz değildir. Dahası devletin organlarının da aynı şekilde akidelerinden fişkırması gerekmektedir.

Gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler için adaleti, refahı ve onurlu bir yaşamı garantileyecek olan, Mısır halkının kendisiyle hükmedilmesi gereken bu İslamî anayasa. Bundan dolayı Hizb ut Tahrir, Müslümanların önüne İslam Devleti’nin Anayasa Tasarısı’nı koymuştur ki böylece onu etüt etsinler, onun hakkında tartışsınlar ve onun, gelecek olan Hilafet Devleti altında tatbik konumuna getirilmesi için hizb ile birlikte çalışsınlar. **Bu maddelerin en önemli olanlarından bir bölüm aşağıdaki şekildedir:**

Madde-1: İslamî akide, devletin esasıdır. Öyle ki devletin yapısında, cihazında veya muhasebesinde yahut devlet ile ilgili herhangi bir şeyde, İslamî akideyi esas kılmaktan başka bir şey var olamaz. İslamî akide aynı zamanda anayasa ve şeri kanunların da esasıdır. Öyle ki bunlardan herhangi biriyle ilgili herhangi bir şeyin İslamî akideden fişkırması haricinde var olmasına izin verilmez.

Madde-6: Devletin, yönetimde, yargıda, işlerin yürütülmesinde ya da benzeri konularda tebaları arasında ayırım yapması caiz değildir. Irk, din, renk ve benzeri özelliklere bakmadan herkese tek bir bakışla bakmalıdır.

Madde-13: Asıl olan, berat-i zimmettir. Bir kimse ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Kim olursa olsun, herhangi bir kimseye işkence yapmak kesinlikle caiz değildir. Her kim bunu yaparsa cezalandırılır.

Madde-25: Hilafet, rıza ve seçime dayalı bir akittir. Hiç kimse bunu kabule zorlanamaz. Hiç kimse, Hilafet görevini üstlenecek kişiyi seçmeye de zorlanamaz.

Madde-97: Maslahatlar, daireler ve idareler bölümlerinin idare etme siyaseti; nizamda basitlik, işlerin infazında çabukluk ve idarecilerde kifayet bulunması üzerine

kuruludur.

Madde-98: İster erkek ister kadın olsun, ister Müslüman ister gayrimüslim olsun, tabiyet taşıyan ve kifayeti olan herkesin; bir maslahata veya bir daireye veya bir idareye müdür olarak tayin edilme hakkı bulunduğu gibi buralarda memur olma hakkı da vardır.

Madde-105: Müslümanları görüş bakımından temsil eden ve Halife'nin kendilerine danıştığı şahıslar, Ümmet Meclisi'dir. Vilayetlerin ahalisini temsil eden şahıslar ise Vilayet Meclisleri'dir. Yöneticilerin zulmünü veya İslamî hükümlerin kötü tatbik edilmesini şikayet amacıyla gayrimüslimlerin de Ümmet Meclisi'nde bulunmaları caizdir.

Madde-119: Her erkek ve kadın, ahlakî tehlike içeren veya toplumu ifsat edici iş yapmaktan men edilir.

Madde-125: Fert fert tüm fertlerin bütün temel ihtiyaçlarının tam bir şekilde doyurulması garanti edilmelidir. Her ferdin, lüks ihtiyaçlarını mümkün mertebe en yüksek seviyede karşılamasına imkan verilmesi garanti edilmelidir.

Madde-153: Devlet, tabiyetini taşıyan herkes için iş bulmayı garanti eder.

Madde-164: Devlet bütün sağlık hizmetlerini herkes için ücretsiz temin eder. Fakat ücretle doktor tutmak ve ilaç satmak yasaklanmaz.

Madde-170: Öğretim müfredatının üzerine dayalı olduğu esas, İslam akidesi olmalıdır. Dolayısıyla eğitim materyalleri ile öğretim yöntemlerinin tamamı, öğretimde bu temelden hiçbir çıkış meydana gelmeyecek şekilde konulur.

Madde-186: Ümmetin Siyasî Meselesi; devletin şahsiyetinin kuvvetinde, hükümlerinin güzel tatbikinde ve davetini dünyaya taşımayı sürdürmekte ifadesini bulan İslam'dır.

Madde-188: Daveti taşımak, dış siyasetin etrafında döndüğü eksen olmalıdır ve devletin tüm devletlerle olan ilişkisi de bu esas üzerine bina edilmelidir.

Hizb ut Tahrir'in, aslında şerhleri ve tafsilî delilleriyle birlikte hazırlamış olduğu 191 maddelik anayasa maddelerinden bazıları işte bunlardır. Bu maddelerin tamamı, İslam akidesinden çıkarılmış olup içerisinde İslamî olmayan hiçbir şey bulunmadığı gibi bunlar, derhal tatbik edilmesi için hazırlanmıştır.

Hizb ut Tahrir olarak bizler, İslam akidesi esası üzere olmayan bir anayasa koymak için çalışan herkesi uyardığımız gibi onları, Allah'ın dünya ve ahiretteki öfkesi noktasında da uyarırız. Dolayısıyla Batılı laik demokrasi esası üzere konulan tüm anayasalar, "İslam referanslı" olsalar bile İslam ile savaşılan küfür sistemleridirler.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ “Yoksa onlar hala cahiliye hükmünü mü istiyorlar. İnanan bir kavim için Allah'tan daha iyi hüküm veren mi vardır?” [el-Maide 50] □

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



27 Şevval 1433 H

14.09.2012

No.: HT-BA-2012-MMB-TR-0018

Basın Açıklaması

Fransız hükümeti en yüksek değerlere ve hürriyetlere bağlanmakla övünürken, bir yandan da Müslüman kadının takvalı kıyafetine hakaret edilmesine ve suç sayılmasına izin veriyor

19 Eylül Çarşamba günü, "Charlie Hebdo" adlı dergi Peygamber Efendimiz Muhammed (sav) hakkında sapıkça karikatürler yayınladı. Geçen yıl, bu dergi Rasulullah (sav)'e hakaret edici karikatürler yayınladığı bir sayıda, alaycı bir tavırla Peygamber (sav)'i konuk editör olarak gösterdi. Bu haftanın başında, Ukraynalı feminist grup Femen, Paris'te şehrin çoğunlukla Müslümanlardan oluşan bir mahallesinden yarı çıplak vaziyette geçerek şubelerinin açılışını kutlarken, İslam'a ve kendi cahil görüşlerince İslam'ın kadına bakışına karşı olduklarını ifade etmek için vücutlarına "Şeriata hayır" gibi cümleler yazmışlardı. Fransız otoriteler tarafından hiç bir müdahale veya tutuklama olmadı. Bütün bunlar hakareti ve iffetsizliği ifade hakkını ve hakaret etmeyi anayasasının bir parçası olarak kutsallaştıran Fransız hükümeti ve hukuk sistemi tarafından tamamen kabul görmüştü. Gerçekten de Fransız Başbakanı Jean-Marc Ayrault, bu bozuk idealini pekiştirmek için Charlie Hebdo'nun Peygamber (sav)'in karikatürlerine cevaben şu sözleri söylemişti: "biz ifade hürriyetinin garanti edildiği bir ülkede yaşıyoruz, buna karikatürize etme hürriyeti de dahildir." Femen aktivistleri dünyanın bir çok yerinde buna benzer protestolarda vücutlarını sergileyerek kötü nam salmışlar; fakat buna rağmen Fransız devleti onların bir genel merkez açıp ülke içinde faal olmalarına izin vermekten hiç bir sıkıntı duymuyor.

Ve tüm bunlar aslında; sadece kız çocuklarının faziletli inançlarını ifade ettikleri için iyi bir eğitimden mahrum bırakıldıkları Fransız okullarında hala devam eden başörtüsü yasağı ve bununla birlikte kendi toplumuna peçe yasağını direktmesiyle, peçe kullanan kadınları iffetlerinden dolayı suçlu konumuna getirip cezalandırılan oluyor!

Dr. Nazreen Nawaz, Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi sözcüsü: "Bu nasıl ahlaken iflas etmiş bir ideolojidir ki; aşağılamayı, hakaret etmeyi ve sokaklarda çıplak yürüyüş yapmayı utanmadan bir hak olarak övebiliyor, ve aynı zamanda iffetin şerefli örneğini teşkil eden Müslüman kadını kınayabiliyor? Fransız Cumhuriyetinin temel bir prensibini oluşturan bu aşırı laikliğin ve fanatik liberalizmin uzun tarihsel geleneği hiç de gurur duyulacak bir şey değil! Bu uygar bir toplumun değil de; hiç bir zaman kadınların namusunu korumayı beceremeyecek, toplumlar arasında uyum sağlayamayacak ve de değişik inançlara sahip topluluklar arasında sağlıklı bir ilişki kurmak için uluslararası bir model olamayacak, ahlaksız, saygısız bir toplumun simgesidir."

"Kötüleme, öcüleştirme veya alay etme hürriyeti, olgun bir toplumun göstergesi değildir. Tartışma hakkını ve fikirleri açık bir şekilde konuşmayı, zulme karşı olduğunu ifade etmeyi veya yöneticileri muhasebe etmeyi - ki bunların tümü medeni bir toplumun sağlıklı olabilmesi için elzemdir - hakaret ve iftira dolu, yaramaz sokak çocuğu oyunu kültüründen ayırt edememek, hatalı, olgunlaşmamış bir ideolojinin özelliklerindedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in böyle sapıkça tasvir edilmesi; kutsal kişilere ve insanların derin dini inançlarına hakaret ederek, fikri tartışmalara olumlu bir atmosfer oluşturacağına inanan, bu saçma laik liberal sistemin kendi sapık mantığının yansımalarıdır. İfade hürriyetine bu denli körü körüne tapmak, kalkınmanın yolu olmadığı gibi, kaosun da reçetesidir! İşte bu; bütün insanların, dindar olanlar da dahil olmak üzere, kendilerine özgü hassasiyetleri olduğunu kabul etmeyen mantıksız laiklikten kaynaklanmakta. Bunlara saygısızlık etmek veya bunları korumamak adaletsizliğe, öfkeye ve bazen şiddete yol açar."

"Ayrıca Fransız sisteminin ikiyüzlülüğü, bir yandan uygunsuz fotoğraflarını yayınlamasından dolayı, iffetinin zedelendiğini düşünen ve bir Fransız dergisi aleyhinde yasal işlemler başlatan Cambridge düşesini desteklerken, bir yandan da bu ikiyüzlü sistem Müslüman kadınları kendi görüşlerine uygun bir şekilde başlarını örtme hakkından mahrum ediyor. Sıra İslam'a ve Müslümanlara gelince, bu tür haklar açıkça kaybolup gidiyorlar.

"Bundan dolayı; Müslüman yönetimlerin, buna Arap Baharını tatmış olanlar dahil olmak üzere, fikren bozuk, ahlaken eksik olan liberal sistemi benimsemek için can atmaları utanç vericidir. Oysa kusursuz fikir, yüce ahlak ve insanlık için üstün idealer ve değerler sunan İslam Devleti ve Hilafettir. Onların ifade hürriyeti adı altında; hakareti, pornografiyi ve kadınları değersizleştirmeyi öven bir ideolojiye hayranlık duyarken; bir yandan da bu tarz ahlaksız değerleri reddeden bir sisteme, iffeti temsil eden, tevazuyu öven ve kadınların namusunu kutsal gören bir sisteme sırt çevirmeleeri, bir rezalettir! Ey Müslüman Kadınlar! Sizleri bu yozlaşmış laik sistemi reddetmeye ve kadınları hak ettikleri yüksek mertebelerine kaldıracak tek devlet olan Hilafetin ikame edilmesi için acele etmeye çağırıyoruz. Biz Fransız hükümetine diyoruz ki, siz kendinizi sevgili Peygamberimize edilen hakaretlere korumacılık yapmakta veya kendi ülkenizde Müslüman kadınların haysiyetini zedelemekte hür zannedebilirsiniz, ama dikkat edin, bu uzun süre böyle devam etmeyecek. Nasıl da 19. yüzyılda Peygamberimiz (sav) ile alay eden bir tiyatroyu, zamanın uluslararası ağır gücünün - yani Hilafetin - baskısı karşısında boyun bükerek yasaklamıştınız! Pek yakında doğacak olan böyle bir devletin eşsiz gücüyle karşı karşıya kalacaksınız ve o zaman İslam'ı lekelemeye cüret edenler, onu sadece düşününce bile korkudan titreyecekler!"

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾
"Kim izzeti (şan, şöhret ve güç) istiyorsa, artık bütün izzet Allah'ındır. (ve bunlar sadece Allah'a itaat ve ibadet etmekle elde edilebilir.) Güzel söz O'na yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenler ise; onlar için şiddetli biz azab vardır. Onların tasarladıkları 'boşa çıkıp bozulur'. [Fatır: 10] □

Hizb ut Tahrir
Pakistan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



05 Zilkade 1433 H

21.09.2012

No.: PK-BA-2012-MB-TR-0037

Basın Açıklaması

Hizb ut Tahrir, Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e Hakaret Edilmesine Karşı Ülkede Geniş Çaplı Gösteriler Düzenledi

Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in Şerefine İntikamını Ancak Hilafet Alır

Hizb ut Tahrir, Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e hakaret edilmesine ve Müslüman yöneticilerin yerine getirdiği iğrenç role karşı ülkede geniş çaplı gösteriler düzenlemiştir. Gösterilere büyük oranda katılım olmuştur. Göstericiler, üzerinde “Ey Pakistan Silahlı Kuvvetleri! Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e Yapılan Hakarete Verilecek Cevap Amerikan Konsolosluklarının ve Askeri Üslerinin Kapatılması İle Olur” ve “Pakistan Halkı Resulullah'ın Sevenlerdendir, Pakistan Yöneticileri İse Melunları Koruyanlardandır” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar açmışlardır.

Gösterilerde konuşmacılar, birer konuşma yaparak Batı'nın ve Batı'nın lideri Amerika'nın sürekli olarak İslam'a, Kur'an'a ve Resulullah'a saldırdığını, İslam beldele-
rindeki Müslümanların başlarına zorla dayatılan ajan Müslüman yöneticilerin bece-
riksizliği yüzünden buna cesaret ettiklerini söylediler. Konuşmacılar, Müslüman yö-
neticilerin Amerika'yı kınamak için tek bir kelime dahi etmediklerini, gerçekte ca-
susların yuvası olan Amerikan konsoloslughuna ulaşmalarını engellemek için Müslü-
manlara ateş açmaları ve onları öldürmeleri amacıyla hükümetin güvenlik birimleri-
ni kullanmaktan geri kalmadıklarını vurguladılar. Ardından konuşmacılar, yönetici-
lerin utanç verici tutumlarının, gerek demokrat olsun gerekse diktatör olsun sürekli
olarak Amerikalı efendilerine boyun bükmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Ardın-
dan Müslümanların Halifesi'nin, iki milyar Müslümanı birleştireceğini, altı milyo-
nun üzerindeki Müslüman ordularına Hilafet Devleti'nin gölgesinde liderlik edece-
ğini ve Resul [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in intikamını almaları için onları savaş
meydanına sürükleyeceğini ifade ederek Nebi Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve
Sellem]'in şu kavlini dillendirdiler: **“İmam bir cante yifatal min orane ve itfyi be”**
İmam bir kalkandır, onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur.”

Bundan dolayı Müslümanlar, dinlerini, Nebileri [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'i,
Kur'an-il Kerim'i ve ümmetlerini savunmak istiyorlarsa demokrasi ve diktatörlüğü
reddetmelidirler. Zira bunların her ikisi de küfrü tatbik etmek için kullanılmaktadır.
Ayrıca demokrasi ve diktatörlükle bağlantısı olan liderliği kaldırıp atmalı ve onun
yerine İslami Hilafeti ikame etmelidirler.

Son olarak göstericiler şu sloganları atmaya devam ettiler: **“İftiraya Verilecek Ce-
vap Amerikan Büyükelçisini Kovmaktır”, “Amerikan Egemenliğine Son Ve-
rin”, “Raşidi Hilafet'i Kurun Ey Müslümanlar.”** □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**İslam'da Yönetim Nizamı,
Alemlerin Rabbinin Farz Kılmış Olduğu
Hilafet Nizamı Olup O,**

**Ne Cumhuriyet Ne Demokratik Ne Krallık
Ne İmparatorluk Ne de Federal Bir Sistemdir**



Suriye'de bir buçuk küsur yıldır cereyan eden olayların tek bir adresi vardır ki oda; mücrim Baas rejimi ile dünyadaki büyük devletlerin Suriye egemenlikten çıkmasını, yani ajan tabi bir devlet olarak kalmaya ve Yahudi devletini korumaya devam etsin diye Suriye'deki halkımıza karşı komplo kurmaktır. Zira bu devletler, Esad sonrası Suriye için şartlar ve koşullar koymaya başlamışlar, kiralık uydu platformları ile beş yıldızlı otellerden mücadele eden muhalefet sözcüleri yoluyla Suriye'nin geleceğinin demokratik sivil bir devlet olacağını, Suriye'deki sorunun ise rejimin başının devrilmesi veya gitmesi yada hiç kimseye uzak olmayan bir hükümetin oluşturulması olduğunu beyan etmişler ve yalan söyleyip iftira atarak da bunun insanların talepleri olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak ölüm ve yıkım makinelerine karşı sebat gösteren halkımız, Suriye'nin geleceği için İslam'dan ve Allah'ın indirdikleriyle olan yönetimden başkasını görmemektedirler. Nitekim bunu, medya organlarının göz ardı ettikleri birçok gösterilerinde ifade ettikleri gibi aynı zamanda bu, tugay isimlerinde, bayraklarda ve sloganlarda çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Hizb ut Tahrir olarak bizler de mesele, geri dönmesini arzuladıkları slogandan zihinlerinde netleşen ve düşüncelerinde belirginleşen bir vakıya taşınsın diye Suriye ve tüm İslam ülkelerindeki Müslümanlara İslam'daki yönetim şeklini beyan ederiz ki böylece onun pekişmesi ve gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterebilirler. Binaenaleyh aşağıdaki hususları açıklamak kaçınılmazdır:

1- İslam'da Yönetim Nizamı, Hilafet Nizamı'dır: Şeran Hilafet, İslamî şeri hükümleri ikame etmek ve İslam davetini dünyaya taşımak için dünyadaki bütün Müslümanların genel başkanlığıdır ki imamette aynen bu şekildedir. Dolayısıyla Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in Medine-i Münevverâ'da kurduğu ve onun ardından da sahabe-i kiramın üzerinde yürüdüğü gibi bir İslam Devleti olması için şeri hükümlerde varit olan şekli bizzat budur. Nitekim bu görüşle ilgili deliller, Kur'an, sünnet ve sahabe icmasında geçmekte olup Hilafet Devleti'ni yıkan ve İslam ülkelerini parçalayan sömürgeci kafirin kültürüyle yetişenlerin dışında ümmet içerisinde hiç bir kimse buna muhalefet etmemiştir.

2- İslam'da Yönetim Nizamı, Ne Cumhuriyet Nede Demokrasidir: Demokratik cumhuriyet sistemi, beşerin koymuş olduğu bir sistem olup esasını dini hayattan ayırmaya dayalı olduğu gibi egemenlik de halka aittir. Dolayısıyla yönetim ve

yasama hakkına sahip olan bizzat halk olduğu gibi yöneticiyi getirme, onu azletme, anayasa ve kanunlar yapma hakkına sahip olan da odur. İslamî Yönetim Nizamı'nın temeli ise İslam akidesi ve şeri hükümlere dayalıdır. Dolayısıyla onda egemenlik halka değil şeriata ait olup gerek ümmet gerek Halife yasa yapma hakkına sahip değildir. Dolayısıyla da yasa koyan, bizzat Allahu Subhânehu'dur. Ancak İslam, sultanı ve yönetimi ümmete ait kılmıştır. Dolayısıyla ümmet, İslam ile hükmedecek birisini seçer, bunun üzerine ona biat eder ve Halife, şeriatla kayıtlı kalıp İslam hükümlerini tatbik ettiği sürece Hilafet süresi ne kadar uzarsa uzasın Halife olarak kalmaya devam eder. Ancak ne zaman İslam hükümlerini ihlal ederse bir gün yada bir ay bile olsa yönetim süresi sona erer ve azledilmesi gerekir. Bundan dolayı ortada, dayalı oldukları temel ve şekil bakımından her iki sistemin arasında büyük bir çelişkinin olduğunu görmekteyiz. Binaenaleyh İslam Nizamı'nın bir Cumhuriyet Nizamı olduğunun yada onun demokrasiyi onayladığının söylenilmesi kesinlikle caiz değildir.

3- İslam'da Yönetim Nizamı, Krallık Değildir: Krallık rejimini onaylamadığı gibi krallık rejimine de benzememektedir. Zira krallık rejiminde yönetim veraset olup evlatlar, babalarının terekelerini miras olarak aldıkları gibi onu da babalarından miras olarak almaktadırlar. Dolayısıyla krallık rejiminde kral, imtiyazlara ve özel haklara sahip olduğu gibi kendisine de dokunulmasını yasaklarken İslam Nizamı'nda ise Halife yada İmam, hiçbir şekilde imtiyazlara veya özel haklara sahip olmadıkları gibi onlar da ümmetin fertlerinin herhangi bir ferdi gibidirler. Dolayısıyla da İslam'daki yönetim nizamında veraset olmadığı gibi Halife de bir kral değildir. Bilakis o, yönetim ve sultanda ümmetin vekilidir. Zira ümmet onu, üzerine Allah'ın şeriatını tatbik etmesi için kendi rızasıyla seçmiştir. Dolayısıyla Halife de bütün davranışlarında, hükümlerinde, ümmetin işlerini ve maslahatlarını gözetmede şeri hükümlerle mukayyettir.

4- İslam'da Yönetim Nizamı, (İmparatorluk) Değildir: (İmparatorluk) sistemi, her boyutuyla İslam'dan uzak bir sistemdir. Çünkü o, yönetim (imparatorluk) bölgelerindeki ırklarının arasını eşit tutmamaktadır. Bilakis yönetim, finans ve ekonomide (imparatorluk) merkezinin bir ayrıcalığı bulunmaktadır. İslam'ın yönetim metodu ise devletin tüm bölgelerindeki yönetilenler arasını eşit tutmakta, ırkçı asabiyetçiliği reddetmekte ve tabiiyet taşıyan gayrimüslimlere tabiiyet hakları ve görevlerini vermektedir. Dolayısıyla adalet ve hak talep etme hususunda Müslümanların lehine olanlar gayrimüslimlerin de lehine olduğu gibi Müslümanların aleyhine olanlar onların da aleyhine olmaktadır. Dolayısıyla da bu eşitlikten dolayı o, (imparatorluk) ile çelişmektedir. Ayrıca o, bu sistem yoluyla bölgeleri sömürgeleştirmede gibi kaynakları da tek bir kişinin faydalanması için genel merkeze aktarmaz. Bilakis aralarındaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun ve halkının ırkları ne kadar çeşitli olursa olsun bütün bölgeleri tek birim olarak gördüğü gibi tüm bölgelerine devletten bir parça olarak itibar eder. Dolayısıyla merkezin yada diğer herhangi bir bölgenin halkının sahip olduğu diğer haklara

halkı da sahip olmasının yanı sıra yönetim otoritesi, nizamı ve yasalarının tamamının tüm bölgeler için aynı olmasını sağlar.

5- İslam'da Yönetim Nizamı, Federal de Değildir: Federal sistem, bölgeleri özerklik olarak ayırmakta ve genel yönetimi ise birleştirmektedir. Halbuki İslam'daki yönetim nizamı, vilayetlere tek bir devletin parçaları olarak itibar etmesinin yanı sıra tüm bölgelerin maliyesine tek bir maliye ve tek bir bütçe olarak itibar edip bunların tamamını tebaasının maslahatları için harcayan tek bir nizamdır. Dolayısıyla yönetim nizamı tamamen tek bir birim olup genel merkezdeki yüksek otoriteyi sınırlayarak ona, büyük yada küçük olsun devletin parçalarından her bir parçasının üzerinde egemenlik ve otorite vermekte ve devletin parçaları bölünmesin diye de onun herhangi bir parçasının bağımsızlığına izin vermemektedir.

Velhasıl İslam'da yönetim nizamı, Hilafet'tir. Nitekim Hilafet'in ve devletin tek olduğu ve tek bir Halife'den başkasını biat etmenin caiz olmadığı üzerinde icma hasıl olmuştur. Dolayısıyla imamlar, müçtehitler ve diğer fakihler bunun üzerinde ittifak etmişlerdir.

Ey Suriye'deki Mümin Müslümanlar:

Sizlere yaraşan, yolunda kurbanlar vermeyi bile hafife aldığımız bu azim gayeyi gerçekleştirmektedir?! Zira tüm trajedi ve sorunlara son verecek olan bu Rabbanî hediyeye sizler daha layıksınız?! Nitekim Hizb ut Tahrir olarak bizler, efendilerimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali (Radıyallahu Anhum Ecmaîn) gibi hidayet sahibi imamların kendisiyle yönettiği İslam'daki yönetim nizamını açık bir şekilde gözlerinizin önüne serdik. Dolayısıyla şifa verici bu beyanın ardından sizlere vacip olan, nusret ve izzetinizin sadece O'nun elinde olduğu Rabbinizin sizlere emretmiş olduğu hususlara bağlanmaktır. O halde ajan uydu kanalları tarafından yüzü makyajlanmış olsa bile sizler için ortaya atılan hiçbir sistemi kabul etmeyiniz. Aynı zamanda İslam'ın zikredilmesine müsamaha gösterilse bile şayet içeriğinde demokrasi ve İslam Nizamı'ndan başka bir yönetim olursa sizler için yükseltelen parlak sloganları da kabul etmeyiniz.

Ey Allah'ım! Sen'den, Suriye'deki halkımızın ayaklarını hak üzere sabit kılmanı, onlara nusret vermeni ve kendilerini İslamî Hilafet Devleti ile güçlendirmeni niyaz ediyoruz. Şüphesiz Sen, buna malik ve muktedirsin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. □

H. 01 Zilkade 1433

M. 17.09.2012

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾



27 Şevval 1433 H

14.09.2012

No.: HT-BA-2012-MMB-TR-0018

Basın Açıklaması

Vâ Halifatah [Yetiş Ey Halife]:

Amerikan Serserileri Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e Saldırmaktalar ve Müslümanların Yöneticileri ise Bu Serserilerin Gözeticisiyle Olan İlişkileri Bile Kesmeye Cüret Edememektedirler

Allah'ın yarattıklarının en rezili, güneşin üzerine doğduklarından daha hayırlı olan bu ümmetin Nebisi Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e işte bu şekilde kolayca saldırarak insanları şaşkına çevirmiştir! Nitekim kendi Kıptilerinin bile dışladığı Amerika'daki Kıpti bir gurup, İslam'a, nebisine ve ehline kin besleyip geçen Nisan ayında Kur'an-il Kerim'in nüshalarını yakan Amerikalı papaz mücrim "Terry Jones'e" katılmalarının yanı sıra... Irak ve Afganistan'daki Müslümanların kasabı Amerikan rejiminin yasal gözetimi sayesinde yüz Yahudi donör ile diğer kindarların finanse edilmelelerine de katıldıkları gibi tüm bunlar, Kerim Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Âlihi ve Sellem]'e yönelik iftira, saldırganlık ve saldırılarla dolu cürümsel sinema filminin yapımına da katılmışlardır. ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ "Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük oldu! Yalandan başka bir şey de söylemiyorlar." [Kehf 5]

Ey Müslümanlar!

Bu, Avrupalı ve Amerikalı İslam düşmanlarının Müslümanların mukaddesatlarına yönelik ilk saldırıları değildir. Bilakis Kıpti olan küfür devletleri, bu ümmete ve mukaddesatlarına saldırganlıkta bulunmak ve saldırmak için fırsat kollamaktadırlar. Zira İslam'a kin besleyen, Allah'a, resulüne ve onun risaletini taşıyanlara öfke duyanlar, açık, gizli ve yasal bir şekilde ve çeşitli adlandırmalar altında İslam'a ve onunla ilişkisi olan her şeye saldırmaları için İslam'a kin besleyenlere kapılar, hatta platformlar açmaktadırlar. Çünkü onlar, alemlerin Rabbine, Kur'an-il Kerim'e, İslam akidesine ve bu ümmetin Nebisi [Sallallahu Aleyhi ve Âlihi ve Sellem]'e karşı devam eden gerçek bir savaşın içerisinde olduklarıdır. ﴿إِنَّ النَّبِينَ يُخَالِفُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَىٰ لَكَ فِي الْأَنْبِيَاءِ﴾ "Allah'a ve Resulüne düşman olanlar, işte onlar en aşağılıkların arasındadırlar." [Mücadele 20]

Onlar düşmandırlar. O halde onlardan sakının... Zira aha işte onlar, ülkeleri işgal etmekte, masum ter temiz kanları akıtmaktalar, servetleri yağmalamaktalar, Müslümanları zayıflatmak ve onlara egemen olmak için Müslümanların arasında fitne ve firkacılık ateşini tutuşturmakta, insanların en hayırlısı sevgili peygamberimiz [Sallallahu Aleyhi ve Âlihi ve Sellem]'e saldırmaktalar ve Allah'ın kitabı Kur'an-il Kerim'in nüshalarını yakmaktadırlar. Nitekim onlar hakkında şöyle buyuran Kavî ve Aziz olan Allah ne kadar da doğru söylemiştir: ﴿قَدْ بَكَتِ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ "Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmakta-

dır. Kalplerinde sakladıkları (düşmanlıkları) ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız, ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.” [Âl-i İmrân 118]

Aynı şekilde Aliyyul Kadîr olan şöyle buyurmaktadır: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ “Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler kerih görse de Allah, nurunu mutlaka tamamlayacaktır.” [Saf 8]

Sözüne Allah’tan daha sadık olan kim vardır?!

Ey Müslümanlar!

Şayet Müslümanların içerisinde bulunduğu musibetler ve aşağılanmışlıklar olmasaydı, onları durdurmak imkansız olurdu. Şayet ortada bir Hilafet Devleti olmuş olsaydı, Allah’ın düşmanları bu ümmetin Nebisi [Sallallahu Aleyhi ve Âlihi ve Sellem]’e saldıramazlardı. Zira İslam’ın ve Müslümanların izzetini koruyacak olan bizzat Hilafet Devleti olup o, bir savunma kalkanı ve müstahkem bir kaledir... Sanki tarih, başka bir yolla aynen tekerrür etmektedir. Zira 19. asrın son zamanları olan 1890 yılında da “Marche de Bourez” adındaki Fransız bir yazar, Francis Komedi Tiyatrosu’nda oynanması için içerisinde Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’e hakaret içeren bir şeyin olduğu bir oyun sunmuş, bunun üzerine Müslümanların Halifesi Abdulhamid de Fransa’ya, tiyatronun sadece Francis Tiyatrosu’nda değil bilakis Fransa’da bulunan bütün tiyatrolarda oynanmasını engellemesi haberini göndermiş, Fransa da buna icabet ederek bu kararı kabul etmiş ve Sultan’a, içerisinde şu ifadelerin geçtiği bir mektup göndermiştir: “Sultan Hazretlerinin isteklerine karşılık olarak kabul ettiğimiz bu kararın, aramızdaki kalbi ilişkilerimizi güçlendireceğinden eminiz...” Yine bir tiyatro yazarının, bu oyunun İngiltere’de gösterilmesi girişiminde bulunup tiyatronun gösterimi için meşhur Allseyoum Tiyatrosu’nda hazırlıklara başladığını öğrenen Sultan, tiyatronun engellenmesi haberini göndermiş ve bunun üzerine engellenmiş ve hatta o vakit oyunun gösterimini tamamlayıp çok büyük hazırlıklar yapmış olan İngiltere de özür dilemiştir... Hem de tiyatronun gösteriminin hemen öncesinde!

Ey Müslümanlar!

Bir komutan, halkına asla yalan söylemez. Bundan dolayı Hizb ut Tahrir sizleri, sakındırıp uyarmaktadır:

Batı, tekrar tekrar, defalarca ve her fırsatta İslam’a ve ehline haçlı savaşı açtığını ilan etmiştir. O halde bu dinin, nebisinin ve ümmetinin ensarları olunuz ve bu işin, daha önceki gibi Nübüvvet Minhacı Üzere Raşidi Hilafet olmadıkça da düzelmeyeceğini çok iyi biliniz. O zaman bu ümmete yada onun mukaddesatlarından herhangi birine saldırma girişiminde bulunan bütün herkese Şeytan’ın vesveselerini bile unutturacak Hilafet’i kurmak için Hizb ut Tahrir ile birlikte çalışın...

Şayet kendisiyle korunulan ve arkasında savaşılan bir Halife’yi ortaya çıkarmada başarısız olursanız, İslam’a ve Müslümanların mukaddesatlarına dönük bu saldırı daha uzun bir süre devam edecek, saatler yada günler içerisinde duygularınız sarsılacak, sonra sarsıntı gidecek ve sakinlik geri dönecektir... Ardında da Allah’ın ve Resulünün düşmanları, İslam’a ve Müslümanlara saldırmaya devam edeceklerdir. O halde ibret alın ey akıl sahipleri! ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ “Şüphesiz bunda, [Allah’a] kulluk edenler topluluğu için bir bildiri vardır.” [el-Enbiyâ’ 106] □



Basın Açıklaması

El-Ahdar El-İbrahimî'nin Görevi:

Rejimi Pekiştirmek ve Sadece Yüzleri Değiştirmek İçin Çalışan Amerika'nın Komplo Serisi Zincirlerinden Başka Bir Zincirdir

Annan'ın, Suriye'de meydana gelenleri, Amerika'nın kendisine bağlı yeni bir rejim oluşturmak ve ajanı mücrim Beşar'ın güvenli bir şekilde çıkışını garanti-lemek için kendi görüşünü dayattığı siyasî çözümü yoluna koymaya dönük Amerikan misyonunda başarısız olduğu ilan edilmiştir. Bunun üzerine Amerika, kendi görevini yerine getirmesi için alternatif daimi ajanı olarak el-Ahdar el-İbrahimî'yi seçmeye hız vermiştir ki böylece şayet Amerika'daki başkanlık seçimleri öncesinde uygun bir çözüm ortaya çıkarmaz ise çözüm sürecini ve zaman kesintisini içerikli bir şekilde elinde tutmaya devam edebilsin... Bunun üzerine mücrim Beşar da başını Müslümanların öfkesinden kurtarmanın sevinç-çiyile hızla İbrahimî'nin görevini selamlamıştır. Nitekim Amerika ile başta kendisini değişim sürecinde Amerika'nın çıkarı için eklemleme rolünü yerine getirmeye hazırlanmış olan simsarı Erdoğan olmak üzere Amerikan ajanlarının kendisi için çalıştığı şeyde işte budur. Şimdi de Amerika, Suriye Müslümanları üzerindeki komplo zincirlerini tamamlamak için Annan'ın üzerinde olduğu görevden daha tehlikeli olan İbrahimî'yi göreve getirmektedir. Çünkü İbrahimî, Müslüman ülkelerin halkından olup bir takım farklılıkları olsa da onların içlerini çok iyi bilmektedir. Buda doğrudan doğruya onun, Amerikan çözümünün çıkarı için onlar arasındaki mücadelesini etkinleştirmek içindir...

Yeni uluslar arası elçi el-Ahdar el-İbrahimî'ye deriz ki; sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Zira bir ayağın çukurda olan ömrünü, Batı'ya hizmet ederek ve İslam'a ve Müslümanlara savaş açarak mı geçireceksin?! Ama artık sen ve senin gibilerin, ölçülü olmalarının ve Allah'a tevbe etmelerinin zamanı gelmedi mi ki bir de sen Müslümansın? Ayrıca Afganistan ve Irak'taki yaptıkların ve gösterdiğin bütün çabaların ise sadece mazlumlara savaş açmak ve bu iki ülkede Amerikan işgalini pekiştirmek için olması yetmez mi artık? Yoksa sana, Afrika, Avrupa, özellikle de Srebrenitsa ve şu ana kadar hala Müslümanları zulme maruz kalan Bosna'daki karanlık ellerini mi hatırlatalım?! Yada o vakit Amerikan nüfuzunu pekiştirmek için tagut Hafız Esad'ın yanında yer aldığı Lübnan'daki uluslar arası görevini mi? Dahası Yemen, Sudan, Nijerya ve mevcut durumları, "senin iyi niyet misyonuna" ... Devamı 35. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

“Oysa izzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir.”

[Münafikun 8]



H. 14 Zilkade 1433
M. 30 Eylül 2012

“NATO [Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü]’nün Amerika Birleşik Devletleri Misyonu Başkan Yardımcısı Joseph Manso dün Brüksel’de, Amerika’nın Kuveyt’te bir NATO merkezi inşa edilmesi yönünde olumlu bir bakış açısının olduğunu ve örgütün tüm dünyadaki ortaklarıyla olan ilişkilerini geliştirmeyi arzu ettiğini söylemiştir.” [Vatan Gazetesi / 20.09.2012]

Ve şöyle bir eklemede bulunmuştur: “Kuveyt ve Körfez’deki diğer ülkelerle olan ortaklık çok değerlidir.”

Bu açıklama, bölgenin bir takım değişimler taşıyan Arap Baharı adlı ayaklanmalardan geçtiği ve ümmetin de Hilafet’in fecrini ortaya çıkaran bu değişimlere liderlik etmeyi arzuladığı bir sırada gelmiştir.

Amerika, bölgede meydana gelebilecek bütün olasılıkları hesap etmektedir. Dolayısıyla onun, Irak’tan çekilmesinin ardından Kuveyt’te konuşlanan askerî güçleri olduğu gibi şimdi de bütün olasılıklara hazır olmak amacıyla Kuveyt’te NATO’ya bağlı askerî güçlerin konuşlanacağı bir NATO merkezi inşa etmek için çalışmaktadır! Buda onların, Hilafet Devleti’nin kurulmasını gözlemlediklerini ve bu ittifaklar ve askerî merkezler yoluyla da bunun kurulmasının karşısında durduklarını göstermektedir.

Ey Müslümanlar!

Kafirlerin İslam ülkeleri üzerindeki hegemonyası, herhangi münker gibi bir münkerdir! Zira Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ “Muhakkak ki Allah, kafirler için müminler aleyhine asla bir yol (egemenlik) kılmayacaktır!” [en-Nîsa 141]

Ayrıca İslam ülkelerinde, kafir devletlerin İslam ülkelerini vurmak için harekete geçtiği üslerin olması, herhangi cürüm gibi bir cürümdür! Zira Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ “Birr (iyilik) ve takva üzerine yardımlaşın! Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın!” [el-Mâide 2]

Yine topraklarımızda, bölgede Hilafet Devleti’nin kurulmasını önlemek için bir üsün olması da büyük bir cürümdür! Zira Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ “Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları, dost edinmeyin!” [el-Mumtehine 1]

Bugün ümmet, Hilafet Devleti’nin kurulmasını arzuladığı gibi Allah’ın indirdikleriyle hükmedilmesini, kafir devletlere olan bağlılığın sona ermesini ve onun emanının Müslümanların emaniyle gerçekleşmesini istemektedir. ... Devamı 35. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Pakistan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



05 Zilkade 1433 H

21.09.2012

No.: BG-BA-2012-MB-TR-0009

Basın Açıklaması

Beddua Ayaklanması

Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e Yapılan Hakareti Protesto Etmek İçin Karaçi'de Tagutların Suratına Yapılan Büyük Yürüyüş, Pakistan'daki Atılmış Bir Tokattır

Pakistan'ın en büyük şehri ve ekonominin başkenti olan Karaçi'deki Müslümanlar, Pakistan'ın hain yöneticilerin suratına bir tokat indirmişlerdir. Çünkü onlar, Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e hakaret edilmesini eleştiren yürüyüşleri bastırma girişiminde bulunmuşlardır. Zira Amerika'nın Pakistan'daki ajan köleleri Keyâni ve Zerdâri, birden Resul [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e yapılan hakareti kınamak için ülkeyi saran ayaklanmaları bastırmak amacıyla Cuma gününün resmi tatil olduğunu ilan etmişlerdir.

Nitekim Obama'ya olan körü körüne bağlılıklarından dolayı Amerikan konsolosluklarını korumak için gerekli takviye kuvvetleri kullandıklarını, telefon bağlantılarını kestiklerini, İslamabad'a giriş ve çıkışları engellediklerini açıkladılar. İstihbarat organları, insanların toplanmasını engellemek ve görüntülerini çarpıtmak için birçok birimini konuşlandırdılar. Buna rağmen Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'i seven Karaçi'deki Müslümanlar, yöneticilerin bu tedbirleri almasından bir gün önce Hizb ut Tahrir'in Karaçi'de düzenlediği büyük yürüyüşe katılarak bu hakarete cevap verdiler. Hizb bu gösteride silahlı kuvvetleri, Amerikan konsolosluklarını ve üslerini kapatmaya, Amerikan diplomatlarının hepsinin ve askeri istihbarat görevlilerini kovmaya davet ettiği gibi ümmetin ve dinin gerçek koruyucusu olan Hilafet Devleti'ni derhal geri getirmelerini talep etti. Yöneticiler, artık Fas'tan Orta Asya'ya kadar uyanmaya başlayan bu devasa ümmete karşı yanlış tarafı desteklediklerini bilmelidirler. Bu uyanış, İslam için ayaklanmadır ve ümmet, şehitler feda etmeyi asla esirgemeyecek olup Allahu [Subhanehu ve Teâla]'nın yolunda bunu gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

İslam ümmeti, otoritesini, egemenliğini, servetlerini ve altı milyon askeri geçen silahlı ordusunu geri almak üzeredir. Mevcut aşağılık yöneticiler ise her gün hıyanetlerine bir yenisini eklemekteler. Allah'ın izniyle onlar bu yüzden adil Halife tarafından yakında hesaba çekileceklerdir.

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

“Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır.” [Saff 8] □



Hizb ut Tahrir
Bangladeş
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



08 Zilkade 1433 H

24.09.2012

No.: BG-BA-2012-MB-TR-0011

Basın Açıklaması

Hizb ut Tahrir, Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e Hakaret Eden Amerikalı Alçak- ların Filmini Protesto Etmek İçin Amerikan Konsolosluğuna Yönelik Yürüyüşte Yüzlerce Müslümana Liderlik Etti

Yaklaşık 500 Müslüman, 24.09.2012 Pazartesi günü Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e hakaret eden Amerikalı alçakların çıkardığı tahrik edici filmi protesto etmek üzere Hizb ut Tahrir'in liderliği altında Dakka'daki Amerikan konsolosluğuna doğru yürüdü. Yürüyüş, Başkent'teki ikinci daireden başladı. Zira Müslümanlar, Amerikan bayrağını yaktılar, el-Ukab ve Liva rayelerini açtılar. Katılımcılar, Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e olan sevgilerini yansıtan bir görüntü altında Amerikan konsolosluğunun bulunduğu caddeye doğru ilerlediler ve şu sloganları attılar: "Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ İlâhe İllâ Allah Muhammedu'r Resulullah", "Amerika'ya Ölüm", "Bangladeş'te Amerikan Varlığına Hayır." Bunun aksine Hasina hükümeti, efendilerinin konsolosluk binasına olan düşkünlüğünü gösterdi. Zira polisler, konsolosluğun ön kapısına ulaştıklarında Müslümanlara saldırmalarını emretti ve bir kişiyi göz altına aldılar.

Bizler göstericilere yapılan bu saldırıyı kınıyor ve tutuklanan kişinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ayrıca hükümetin ileriki günlerde sömürgeci efendileri tarafından kendisine tevdi edilen misyonu yerine getireceğini bildiğini teyit ederiz. Ancak Hizb ut Tahrir, Allahu [Subhanehu ve Te'ala]'nın ve Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in sevgisi yolunda yürüyüşlerde Müslümanlara liderlik etme görevini yerine getirmeye karardır. Zira Hizb ut Tahrir, ümmeti temsil etmekte, ümmetin fikirlerine ve duygularına tercüman olmaktadır.

Hizb ut Tahrir ve Bangladeş'teki 160 milyon Müslüman, haçlıların lideri Amerika'nın Nebimiz Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e hakaret etmesini şiddetle kınar. Zira Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] insanların en hayırlısıdır, nebilerin en üstünüdür, ona olan sevgimiz herhangi bir kişiye veya bu dünyadaki herhangi bir şeye olan sevgimizden daha büyüktür. Nebimiz [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e hakaret edilmesi karşısında asla sessiz kalmayacağız.

Hizb ut Tahrir ve Bangladeşli Müslümanlar, hıyanetleri bir tarafa kendisini ve babasını eleştirenlere karşı en şiddetli tedbirleri takınmasına rağmen Hasina'nın film karşısındaki acziyetinden ve takındığı tutumdan iğrenmektedirler. Zira Hasina'nın ve

babasının şerefi, kendisine Nebi [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in şerefinden daha sevimlidir. Ayrıca her zaman olduđu gibi hükümetin Amerika ile olan tüm ilişkilerine devam etmesine ve onunla çalışmasına şahit olmaktan tiksiniyoruz. Bundan daha beteri ise Müslümanların Amerika'ya olan öfkelerini dile getirdikleri ve Amerika ile olan tüm alakaların kesilmesini istedikleri aynı haftada hükümetin daha da ileri gidecek Amerikan kuvvetlerine bađlı yedinci filonun komutanını karşılaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Bangladeş'te askeri deniz tatbikatları yapmasına izin vermesidir. Bunun yanı sıra hükümet, Amerikalılar tarafından belirtilen zaman takvimine bađlı kalarak dışişleri bakanını stratejik diyalogda bulunması için Amerika'ya göndermiştir ki bu, İslam'a ve Bangladeş'teki Müslümanlara karşı planlar çizmeye dönük bir Amerikan vesilesidir. Ayrıca muhalefet lideri Halide Ziya'nın tutumundan da tiksindiđimizi ifade ederiz. Çünkü o da Amerika ile olan alakasına devam etti ve aynı hafta içerisinde Amerikan heyetleri ile görüşmeler yaptı.

Hizb ut Tahrir ve Bangladeş'teki Müslümanlar, Amerikan hayat tarzını, yani demokratik sistemi reddetmektedirler. Demokratik sistemi Bangladeş'ten kökünden söküp atmaya ve bunu gerçekleştirmeye kadar asla durmayacađımıza kararlı olduđumuzu ilan ederiz. Zira İslam'a ve Müslümanlara karşı haçlı savaşlarını ilan eden demokratik sistemdir. Kardeşlerimizi katleden ve servetlerimizi yağmalayan demokratik sistemdir. Her şeyden önce sözde ifade özgürlüğü altında yasal kılıf hazırlayarak mukaddesatlarımıza saldırmıştır. Demokratik sistem, müminlere düşmanlık, sömürgeci kafirlere muhabbet besleyen Hasina gibi ajan yöneticileri çıkararak bir sistemdir.

Hizb ut Tahrir ve Bangladeş'teki Müslümanlar, İslam beldesi olan Bangladeş üzerindeki Amerikan egemenliğine karşı aralıksız bir kampanya düzenleyecek ve aşağıdaki hususları talep edecektir:

- 1-Amerikan konsolosluđunun kapatılması ve Amerika ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi.
- 2-Amerika ile stratejik ve güvenlik diyalogunun reddedilmesi.
- 3-Amerika ile olan ortak askeri ilişkilerin tamamına derhal son verilmesi, (ACSA) anlaşması gibi ilgili tüm anlaşmaları imzalamaktan ve Amerika'nın Bangladeş'teki askeri tatbikatlarını arttırmasından imtina edilmesi.
- 4-TİCFA anlaşmasını imzalama müzakerelerinin durdurulması.
- 5-Amerikan petrol ve gaz şirketlerinin Bangladeş'ten kovulması.

Bu talepleri gerçekleştirmek için Hizb ut Tahrir ve Bangladeş'teki Müslümanlar, İslam davası, İslam ümmeti ve mukaddesatları uğrunda fedakarlıkta bulunacak yegane devlet olan Hilafet Devleti'ni yeniden kurmayı hedefleyen çabalarını yoğunlaştıracaklardır. Ayrıca ordudaki muhlis subayları, Allahu [Subhanehu ve Te'ala]'ya, Resulüne, İslam'a ve Müslümanlara karşı vecibelerine sadık kalmaları için bize nusret vermeye davet ediyoruz.

Ey Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'i Seven Subaylar!

Sizler kesinlikle emrettiđi üzere Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'i seven kimselersiniz. Zira şöyle demiştir:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ

“Nefsimi elinde bulunduran Allah’a yemin olsun ki sizden biriniz bana babasından ve çocuklarından daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz.”

Kesinlikle sizlerin meslek hayatı, size Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'den daha sevgili değildir. Zira gerçekte sizler onun ordusunuz ve kesinlikle sizler, onun şerefini savunmak için meslek hayatınızı feda etmeye hazırsınız. O halde nasıl olurda Amerikalı katillerin, subayların ve askerlerin sizlerin diyarlarına gelerek Sevgili Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e iğrenç bir şekilde hakaret etmesine izin verirsiniz? Sizler, felaketlerin nasıl idare edileceğini bilmiyor da Amerikalılardan eğitim almaya mı muhtaç mısınız? Yoksa hükümet içerisindeki hainler ve azınlıkta olan bazı generaller, Amerikan varlığının ortanızda bulunmasının kabul edilmesi için bu mazereti bir kılıf olarak mı kullanmaktadırlar? Kesinlikle cevap ikincisidir. Bundan dolayı hükümeti ve iktidar nizamını yok etmek üzere kıyama kalkın ve Hilafet Devleti'ni tekrar kurması için Hizb ut Tahrir'e nusret verin.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

“Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resulüne uyun. Ve bilin ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24] □



**Hizb ut Tahrir
Hollanda
Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٤﴾



14 Zilkade 1433 H

30.09.2012

No.: HL-BA-2012-MB-TR-0004

Basın Açıklaması

Hizb ut Tahrir, Lahey’de Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’e Yönelik Hakareti Protesto Etmek İçin Başarılı Bir Gösteri Düzenlemiştir

30.09.2012 tarihinde Pazar günü, Hizb ut Tahrir / Hollanda, Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’e yönelik hakareti protesto etmek için bir gösteri düzenlemiştir. Gösteri, Fransa ve Amerika Büyükelçiliklerinin önünde gerçekleşmiştir. Nitekim yüzlerce Müslüman, Nebileri [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’e olan sevgilerini göstermek ve seneler boyunca İslam’a karşı uygulanan bu şerre karşı seslerini yükseltmek için bu protestoya iştirak etmişlerdir. Bu gösteride Müslümanlar, Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’e yönelik hakarete karşı olduklarını açık bir şekilde ilan etmişlerdir. Ayrıca bu gösteri, sistemli bir şekilde yürümüştür ve selamete sona ermiştir.

Hollandaca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde konuşulmuş ve Hizb ut Tahrir’in bu gösterideki mesajı aşağıdaki hususlar olmuştur:

“Hizb ut Tahrir, iğrenç karikatürleri ve Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’e yönelik hakaretlerin tüm şekillerini reddeder.”

Bu hakaretler, bireysel bir amel olmayıp Batılı hükümetlerin, onlarca yıldır İslam’a ve İslam’ın değerlerin karşı takip ettikleri politikalarının bir sonucudur. Nitekim bu, bu düşmanlık atmosferi oluşturan Batı’daki karar alıcıların bir politikasıdır. Zira İslam, onlar için meşru bir hedef haline gelmiştir. Dolayısıyla bu film ve karikatür, İslam’a hakarete yönelik uzun bir silsilenin halkasından öte bir şey değildir.

Batılı hükümetler, Müslümanların etkileri yada mukavemetleri olmadığından dolayı İslam’a dönük hakaretlerini sürdürdüklerini düşünmemektedirler.

Hizb ut Tahrir, Batılı ülkelerin, İslam ülkelerine müdahalede bulunmalarını reddeder. Ayrıca İslam ülkelerinin de Batılı ülkelerle olan ekonomik ve siyasî ilişkilerini derhal kesmelerini ve Büyükelçilerini, özellikle de Amerikan Büyükelçilerini kovmalarını talep eder.”

Bunların ardından Hizb ut Tahrir, bütün Müslümanların İslam dünyasında ümmetin akidesini koruyacak olan Hilafet Devleti’ni geri getirmek için çalışmalarını talep etmiştir. □



... 7. Sayfanın Devamı

Yani o, esip güremekte ancak bir türlü yağmamaktadır.

Ey Nusret Şam'ındaki Müslümanlar!

Bizler sizleri, daha önce defalarca uyardığımız gibi Erdoğan'ın ülkemiz hakkındaki rolü noktasında tekrar uyarırız. Zira onun beklenen rolünün, kendisi ve Beşar gibi bir Amerikan ajanı olan alternatifin gelmesi için Amerika'nın planlarını uygulamak olduğu artık açık bir hale gelmiştir. Nitekim Amerika, Fransa, İngiltere ve bölgedeki araçları olan yöneticilerin utanç verici siyasî oyunları artık ifşa olmuştur. Dolayısıyla sıcak olayların artırılması sadece Suriye'nin tutumunu açığa çıkarmak içindir. Zira rejimin, Suriye'de egemen olduğu birkaç uçakları ve bir kaç dağınık mahalleleri kalmış olsa da artık sonu gelmiştir. Bu sırada Şam halkı, bereketli ve mübarek Şam'ın dört bir tarafına Hilafet'i geri getirmek ve kurbanlar ne dereceye ulaşırsa ulaşsın ya Hilafet'in gölgesindeki bir hayat yada Allah yolunda şehit olmak için azmetmektedir. Zira Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

«وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»
 “Şüphesiz ki Allah, emrine galiptir, muktedirdir. Velakin insanların çoğu bunu bilmezler!” [Yûsuf 21] □



... 8. Sayfanın Devamı

Nitekim Obama, şöyle demiştir: Bugün dünyada, şiddete ve ölüme yer yoktur. Ancak geçmişe ve şu ana bakıldığında Amerika ile Batı'nın, Kızıldereliler, Hiroşima ve Nagasaki kurbanları gibi elleriyle katlettikleri milyonlarca masumun kanlarıyla dolu olduklarını yada Afganistan, Irak ve Pakistan'daki Kabileler Bölgesi'nde hala öldürmeye devam ettiklerini görmekteyiz.

Hizb ut Tahrir ümmete, bu tür meseleleri Birleşmiş Milletleri'ne dayandırmanın haram olduğunu söylemek istemektedir. Zira Allahu [Subhânehu ve Te'âla], şöyle buyurmaktadır:

«لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا»

“Sana ve Senden öncekilere indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Onlar inkar etmekle emroldukları halde tağuta muhakelemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.” [en-Nisâ 60]

Bu meselenin tek çözümü, Hilafet'i kurmaktır. Zira Hilafet'in kurulmasının ardından bir milyar küsur Müslüman ile altı milyon olan orduları birleşeceği gibi Hilafet Devleti, Müslümanlara karşı savaş açan Amerika ile Batılı ülkelerin Büyükelçilerini kaldırıp atacak olmasının yanı sıra onların Büyükelçiliklerini kapatacak, NATO'nun ikmal hatlarını kesecek ve Nebileri Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in intikamını almak için altı milyon askeri harekete geçirecektir. □

... 11. Sayfanın Devamı

gibi insanlar da fevç fevç Allah'ın dinine girmektedirler. Bugünkü İslam çatışmasına gelince; bu, bir ideoloji olan İslam ile diğer ideolojiler arasındadır. Zira çökmüş ve kaybolup gitmiş olan komünizm ile fikrî düzeyde bir çatışma olduğu gibi bugün de Nasranilik dini ile bazen de diğer dinleri çatışmanın araçları kabul eden – ki o, üzerine dayalı olduğu esaslara aykırı olsa bile her şeyi kullanan Makyavelizm'dir- laik kapitaliz ile olmaktadır. Dolayısıyla bu çatışmanın sonucu, Allah'ın izniyle İslam'ın lehine çözümlenecek ve insanlık, felaketler ve acılar getiren kapitalist sistemi kaldırıp tarihin çöplüğüne fırlatacaktır.

Filistin ve halkına gelince; onlar, otorite ile Filistin Kurtuluş Örgütü'nden beridirler. Nitekim Filistin halkı bunu, çeşitli vesilelerle, özellikle son aylarda vurguladıkları gibi sabah akşam otoriteye, kendilerini felaketlere sürüklediğini ve Filistin ile mukaddesatlarını suistimal ettiğini ilan etmektedirler.

Filistin halkı, teslimiyetçi çözümleri kabul etmeyeceği gibi Yahudilerin hayatı sevdiği gibi şehadeti seven ve tekbir ve tehlik getiren ordular olmadıkça Filistin'in tamamen kurtarılamayacağını farkına varmalarından dolayı Abbas ile Feyyaz'ın bahsettikleri barışçıl halkçı direnişe de tutunmayacaklardır. Bu nedenle Hizb ut Tahrir, Allah'ın izniyle bunun yakın bir zamanda gerçekleşmesi için ümmet içerisinde ümmetle birlikte çalışmaktadır. İşte o gün müminler, Allah'ın nusretiyle ferahlayacaklardır.

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾
 ﴿وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ﴾
Andolsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir: Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir.” [es-Saffât 171-173] □

... 12. Sayfanın Devamı

olduğunu kesinlikle Amerika ve genel olarak da kafir Batı bilmektedir.

Dördüncüsü: Ebiyi ve sınırlar meselesinde, hükümetin tavizler verdiği gayet açıktır. Zira referandum için meseleye Afrika Birliği'nin el koymasını kabul etmiş ve Amerika da temsilcileri, elçileri ve bölgedeki ajanları aracılığıyla bu meselenin ana oyuncusu ve temel motoru olarak kalmaya devam etmiştir. Zira o, Ebiyi'nin Güney Sudan'a dahi olması için referandumun yapılması istemektedir.

Sözde Güney Sudan ile Kuzeyi arasında askıda kalan, özellikle de Ebiyi ile sınırlar meseleleri, geçmişte olduğu gibi Sudan'ın her iki yarısı birleşmedikçe, ülkeyi ikiye bölen ve geriye kalan bölgeleri de bölmek ve parçalamak için hazırlanan bütün anlaşmalar ilga edilmedikçe, işlerin gözetimi için İslam hükümleri indirilmedikçe ve ırkçı, bölgesel, etnik ve dînî ayırım yapılmaksızın herkesin İslam'ın adaletiyle nimetlenmesi için vaka zeminindeki haklara, yönetime, siyasete ve ekonomiye tepki verilmedikçe çözülmeyecektir. Dolayısıyla bunu yapmaya yegane muktedir olan Hilafet Devleti, Allah'ın izniyle çok yakında geri dönecektir. O halde haydi bütün herkes, Nübüvvet Mincacı Üzere Raşidi Hilafet'i kurmak için çalışsın ki insanlar arasında onunla adaleti sağlayalım ve ülkemiz ve servetlerimiz hususunda açgözlü olan kafirlerin köklerini kazıyalım. Zira Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾
“Kesinlikle Allah emrine galiptir. Allah, her şey için bir kader koymuştur.” [et-Talâk 3] □

... 24. Sayfanın Devamı

tanıklık eden diğer ülkelerde cabası!

Ey Nusret Şam'ındaki Ayaklanan Müslümanlar!

Amerika ile size dönük tuzaklarına karşı çok ama çok dikkatli olun. Zira o, yılanın başıdır. Nitekim sizlerin ayaklanmasına dönük komplo zincirlerini; Amerika ve Avrupa'nın isteklerine boyun bükten Birleşmiş Milletleri'nin, aynı şekilde kendilerini devirecek olan ayaklanmanız başarılı olacak diye yöneticilerinin korku ile kıvrandığı Arap ülkelerinin, ayaklanmanızı durdurmak ve değişim ve İslam dalgalarının boş tahtlarına ulaşmasını engellemek için şüpheli fonları ve silahları satın almak için elinden geleni yapan mücavir devletlerin arasında yoğunlaştırmaya çalışmaktadır. O halde ayaklanmanızı İslam üzere muhafaza ediniz ve liderliğinizi ne bir haine nede bir ajana veriniz. Ama onu, ona ehil olan birine veriniz ve şöyle deyiniz: "Bizim liderimiz, ebedi olarak efendimiz Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'dir." O halde onun üzengine sarılınız ki Rabbiniz sizi kurtarsın, size nusret versin, göğüslerinize şifa versin ve düşmanlarınızı da rezil etsin. Nitekim Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾
"Allah'a ve Resulüne düşman olanlar, işte onlar en aşağılıkların arasındadırlar. Allah: Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye yazmıştır. Şüphesiz Allah Kavî'dir, Aziz'dir." [Mücadele 20,21] □

... 25. Sayfanın Devamı

Zira Hilafet Devleti'nin kurulmasını ve herhangi bir isim altında ümmetin kalınmasını engellemek için kafir devletlerle ortaklık yapmak yada onların herhangi bir gerekçe altında İslam ülkelerini vurmalarını beklemek caiz değildir!

Ey Müslümanlar!

İzzetin tamamı Allah'a aittir. Dolayısıyla her kim Allah'tan başkasında izzet ararsa, Allah onu zelil kılar. Zira izzetli ve hak olan İslam olup insanları, zillet düzeyinden izzet düzeyine yükseltecek olan da bizzat İslam'dır. Dolayısıyla Amerika ile yapılan güvenlik anlaşmasının ilga edilip inkar edilmesi gerektiği gibi NATO merkezinin inşa edilmesi yada ona ortak olmanın reddedilmesinin yanı sıra yabancı güçlere imkanlar sağlamanın reddedilip inkar edilmesi ve izzetiniz ve savunucunuz olmasının yanı sıra Rabbinizi razı edecek olan Hilafet'i kurmak için çalışan muhlislerle birlikte çalışmamız gerekmektedir. Zira Allahuteala, şöyle buyurmaktadır:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنَ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾
"Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi!" [Ankebût 41]

Ve şöyle buyurmaktadır:

﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَتَّخِذُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾
"Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Oysa izzetin tamamı şüphesiz Allah'a aittir." [en-Nîsa 139] □

Ayın Kitabı:

Hizb ut Tahrir'in Siyasi Mefhumları



Hizb ut Tahrir

Siyaset, ümmetin işlerini dâhilen ve haricen gütmektir. Bu da devlet ve ümmet tarafından olur. Zira pratik olarak bu gütmeyi üstlenen bizzat devlettir ve bundan dolayı devleti muhasebe edecek olan da bizzat ümmettir.

Ümmetin işlerinin dâhilen ve haricen devlet tarafından güdülmesi dâhilde ideolojiyi uygulamakla olur ki bu dâhili siyasettir.

Ümmetin işlerinin haricen devlet tarafından güdülmesi ise diğer devletlerle, halklarla ve ümmetlerle olan ilişkiler olup ideolojiyi dünyaya yaymasıdır ki bu da harici siyasettir.

Harici siyaseti anlamak; devletin ve ümmetin varlığının muhafaza edilebilmesi için cevheri bir unsurdur, davetin dünyaya taşınabilmesi için esa-

si bir husustur ve ümmetin başkalarıyla olan ilişkisinin doğru bir şekilde düzenlenebilmesi için kaçınılmaz bir iştir.

İslami ümmet, İslami daveti bütün insanlara taşımakla mükellef olduğuna göre Müslümanların, dünyanın durumları ile sorunlarını idrak eden, devletleri ile halklarının dürtülerini bilen, dünyada gelişen siyasi işleri takip eden, devletlerin üsluplarını uygulama, birbiriyle olan ilişki keyfiyetleri ve yaptıkları siyasi manevralardaki siyasi planlarını mülahaza eden bir şekilde dünya ile bağlantılı olmaları elzemdir. Bunun içindir ki Müslümanların devletlerarası küresel durumu anlama ışığı altında İslami âlemdaki durumun hakikatini idrak etmeleri de elzemdir ki böylece devletlerini kurmanın ve davetlerini dünyaya taşımamanın çalışma üslubunu kolaylıkla görebilmiş olsunlar.

Ancak devletlerin durumunun aynı hal üzere sabit kalmayıp devletlerarası durumların değişimine göre değişim gösterdiği de anlaşılır olmalıdır.

Her bir devletin durumunun devletlerarası yönden aynı hal üzere olması gerekmez. Gerek güç ve zayıflık gerek etki edip etmeme gücü gerekse kendisi ile diğer devletler arasındaki mevcut ilişkilerin farklılığı ve ihtilafı bakımdan birçok hallerde dönüşüm gösterir. Bunun içindir ki hem devlet-

lerarası durum hakkında sabit bir genel hattın hem de dünyadaki mevcut herhangi bir devletin durumu hakkında sabit bir fikrin ortaya konulması imkânsızdır. Ancak bu durumun değişebilirliği göz önüne alınmakla birlikte herhangi bir dönemde devletlerarası durum hakkında genel bir hattın ortaya konulması mümkündür. Bu durumun değişebilirliğinin farkında olmakla birlikte herhangi şartlarda herhangi bir devletin durumu hakkında muayyen bir fikrin ortaya konulması da mümkündür. Bundan dolayı siyasi bir kimsenin; siyaseti doğru bir şekilde kolaylıkla anlayabilmesi, devletlerarası durumun değişip değişmediğini görebilmesi, her bir devletin durumunu kavrayabilmesi bu devletlerin durumlarının aynı hal üzere devam edip etmediğini veya bir değişime uğrayıp uğramadığını bilebilmesi için dünyadaki siyasi işleri takip edip bunları eski siyasi bilgileriyle ilişkilendirmesi kaçınılmazdır.

Devletlerarası durumun değişmesi, bazı devletlerin ya güçlenmesi ya zayıflaması ya diğer devletlerle olan ilişkisinin kuvvetlenmesi ya da bu ilişkinin zayıflaması gibi durumunun bir halden başka bir hale değişimine bağlıdır.

Böylece dünyadaki mevcut güçler dengesinde değişim meydana gelmesinden dolayı devletlerarası den-

gede de bir değişim ortaya çıkar. Bunun içindir ki devletlerarası duruma etkisi olan devletlerden her bir devletin durumunu anlamak, devletlerarası durumu anlamının temel unsurudur. Bundan dolayı her devlet hakkındaki bilgilere vakıf olmaya odaklanılması önemlidir. Çünkü bu, siyasi anlayışın temel taşıdır. Her devletin durumunu bilmek devletlerarası durumdaki konumu ile alakalı olmayıp bilakis devletin harici ve dâhili siyaseti ile bağlantısı olan her hususla alakalıdır. Bundan dolayı İslami ümmetin takınması gereken tutuma kayda değer bir etkisi olan dünyadaki mevcut devletlerin siyasetinin üzerine dayandığı fikrin bilinmesi kaçınılmazdır. Ayrıca bu devletlerin kullandıkları planların ve üslupların bilinmesi ve bu bilginin, bunların sürekli takibatıyla, bunların değişim boyutunun idrak edilmesiyle, bunların değişimine sevk eden dürtülerin veya bu devletleri planlarını ve üsluplarını değiştirmeye mecbur bırakan sebeplerin kavranmasıyla ilişkilendirilmesi de kaçınılmazdır.

Bununla birlikte bu devletlere etki eden veya onları planlarını ve üsluplarını değiştirmeye sevk eden şeyler de doğru bir şekilde bilinmelidir. □

مُرَادُ صَلَاتِي ۞
عَلَيْكُمْ
وَسَلَامٌ ۞
مُرَادُ

Nebi [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in

Şerefının İntikamını

Ancak Hilafet Alır