

Hizb-ut Tahrir
Irak Vilâyeti
Medya Bürosu



{
Allah, sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini (İslam'ı) yeryüzünde hâkim kılacağını, (geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaadetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fâsıkların ta kendileridir. [Nur 55]

Konu: Bir Makaleye Reddiye

No: RK-BA-2010-MB-TR-0001

H. 04 Rabi-ul Evvel 1431
M. 18 Şubat 2010

*Sayın Yönetim Kurulu Başkanı / Dr. Gandhi Muhammed Abdulkerim Kardeş:
es-Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh,*

18 Şubat 2010 Perşembe sabahı seçkin gazeteniz "el-Meşrik'in" 1732 sayılı baskısının ilk sayfasında **Hizb-ut Tahrir** şebabından biri olan: "Avukat Nadi Hazal ed-Duleymi'nin" Diyala ili "Ebi Said" bölgesindeki emniyet güçleri tarafından tutuklandığı haberini mütalaa ettik. Kendisine yöneltilen suç ise; haberin ifadesine göre, "İslami **Hizb-ut Tahrir**'e bağlı silahlı guruplara üye olmak."

Sizlere cevap vermenin ve haberde geçen en ufak bir delil olmaksızın kasten **Hizb-ut Tahrir** gibi köklü bir hizbe lanse edilen "hatalı bir mefhumu" düzeltmenin bir hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bol şükran ve yüksek saygılarımızı ileterek zulmü defetmek ve hakka yardım etmek üzere mütalaa etmeniz ve bir sonraki sayınızda yayınlamanız temennisiyle işte size reddiye:

Hizb-ut Tahrir: İdeolojisi Resulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in getirdiği, özelde kapitalizm fikrinin kirlerinden ve genelde Batılı ve Doğulu diğer fikirler ile kültürlerden arınmış İslam olan siyasi bir hizptir... Onu, 1953 yılında Kudüs-i Şerif'te Yüksek Kadi Takıyyuddin en-Nebhani [Rahimahullah] kurmuştur.

Bundan dolayı hizb, siyaset içerisinde çalışmakta ve İslam'ı din edinmekte olup nihai hedefi, Nübüvvet Minhacı Üzere Raşidi Hilafet Devleti'ni kurarak hayat vakasında İslami hayatı yeniden başlatmaktır. Bunun içindir ki mübarek uzun yolculuğu boyunca hiç sapmadığı tek bir yol benimsemiştir. Dikkat edin! O, Allah Azze ve Celle'nin şeriatını hakim kılmak ve dünyadaki Müslümanları Resul-il Azam [Salavâtullahi ve Selemuhu Aleyhi]'nin devleti gibi tek bir devletin altında yeniden birleştirmektir. Bunu ise İslami ümmet içerisinde çalışmak, onunla birlikte İslami fikirleri ortaya koymak, ümmete Allahuteala'nın buyurduğu gibi insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmet olarak şanını yükseltecek hususları nasihat etmek, silah veya bombalama veya benzerleri gibi "maddi araçlara" başvurmamak ve Resulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in, Medine-i Münevvera'da ilk mübarek İslami Devleti kurmadan önce (13) yıl boyunca takip ettiği siretini örnek almak yoluyla "fikri çatışma ve siyasi mücadele" ile yapmaktadır. Nitekim bu mübarek köklü hizp, bu yüce gayesini gerçekleştirmek için çalışırken Irak da dahil İslami alemin genelinde pek çok şehitler vermiştir.

Bu köklü hizbin şöhretine, dünyanın İslami ve İslami olmayan kırk küsur ülkesinde yarım asrı geçkindir çalışmasına rağmen ne Müslüman ülkelerde ne de başkasında tek bir şiddet olayında veya maddi eylemde bulunduğu kaydedilememiştir. Çünkü o, hakkı batıldan ve hatayı doğrudan ayırmak amacıyla eğri çizginin yanına doğru çizgiyi koymak için fikri münakaşa ve delili delille çürütme yolunu benimsemektedir.

Hizb-ut Tahrir; tamamı Allahuteala'nın kitabı ve Resülü [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in sünneti ve Usul-ul Fıkh ilminde de kararlaştırıldığı üzere bu ikisinin irşat ettiği sahabenin icması

ve şeri kıyastan istinbat edilmiş akait, fikirler, siyaset, iktisat, yargı, kanun, toplum, İslami kültür, eğitim-öğretim, İslami anayasa alanında zengin bir fikri servete sahiptir. Ayrıca hizp, çağdaş dünyada yaygın en büyük iki ideoloji olan "kapitalizm ve komünizm" ile ideolojik fikri bir tartışma başlatarak onları çürütmüş, akidelerinin batılığını ortaya koymuş ve tüm hayat alanındaki çözümlerinin bozukluğunu beyan etmiştir. Bu iki ideolojinin genelde dünyayı özelde ise İslami alemi belalara, zalimane savaflara ve askeri kuvvetle servetlerin yağmalanması gibi bir boyuta ulaştırmaları ise cabasıdır. Ne zaman isterseniz bu fikri manzumenin müfredatını sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

Bu kısa sunumda beyan ettiklerimiz bir sır olmayıp bunu, heyetler, toplantılar, konferanslar... ve benzer yollarla Irak'taki mevcut yönetimdeki adamlar ve çeşitli İslami referanslar da dahil herkes bilmektedir.

Yukarda bahsedilen tutuklama olayı ve buna ilişkin yayınlanan haber metni: **Hizb-ut Tahrir**'in "seçim sürecine" karşı tutumunun meşhur olmasından ve taban tabana İslam'la çelişen (dini hayattan ayıran bir akide olan) laiklik akidesine dayandığı için seçimlere girmeyi haram saymasından dolayı gelecek aybaşında yapılması planlanan "seçim sürecini koruma" altında yapılmış bir müdahaledir. Çünkü seçimlerden maksat Allahuteala'nın hanif olan şeriatına başvurmak yerine beşer aklına, yani (halkın temsilcilerine) başvuran parlamentonun seçilmesidir. Bunu ise İslam haram kılmıştır. Zira Allahuteala şöyle buyurmuştur:

"Aralarında Allah'ın inzal ettikleriyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp da onların arzularına uyma!" [el-Maide 49]

Bunun yanı sıra hurumatları çiğneyen ve servetleri yağmalayan sömürgeci kafirin varlığını da haram kılmıştır.

-Bundan dolayı- **Hizb-ut Tahrir**'in, askeri kanadı veya silahlı milisleri temsil eden silahlı bir gücü yoktur. Çünkü o, deliller ve beyinatlar yoluyla İslam fikirlerini yaymak ve küfür fikirlerini çürütmek için vesile olarak sakin fikri tartışmayı benimsemektedir. Her kim bunun aksini iddia ederse burhan getirmesi gerekmektedir ki onu asla bulamayacaktır.

Sayın Gazete Yönetim Kurulu Başkanı Kardeş:

Bizler, dakik olmayan dahası yalan ve iftiralarla dopdolu saptırıcı haberler yayınlamayı doğrusu sizlere yakıştıramadık. Özellikle de sizler, Müslümanlar arasında İslam'ı sevmek ve ona yardım etmekle meşhur bir aileden gelmektesiniz... Bu nedenle hakka yardım etmek, doğruluk ve dürüstlüğe laik olmak amacıyla güvenilir basın ilkelerine bağlı kalarak bu makaleyi yayınlamanızı ve haberi düzeltmenizi tekrar tekrar rica ediyoruz.

Son olarak Allahuteala'dan, sizleri hakka çağıran, İslam'a yardım eden ve onun sınırlarına bağlı kalan kimselerden kılmasını istiyoruz. Allahuteala şöyle buyurmuştur:

"Şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, onun kalbi günahkar olur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir." [el-Bakara 283]

Ve Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

Hizb-ut Tahrir

Irak Vilâyeti

Medya Bürosu

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.org
Hizb-ut Tahrir / Irak Vilâyeti Medya Bürosu E-mail: huti53@yahoo.com