

Basın Açıklaması

Avustralya, Filistin'in Kalan Bölgelerinin Zorla İşgalini Desteklediğini Bildirdi

Avustralya hükûmeti, Gazze'nin zorla silahsızlandırılmasını ve ardından işgalci güçlere teslim edilmesini amaçlayan, ABD liderliğindeki Batılı, Arap ve Müslüman ülkelerden oluşan Trump'ın "Gazze Görev Gücü"ne katılacağını duyurdu.

Bu açıklama, tam da gaspçı varlığın Batı Şeria üzerinde de egemenlik kurma niyet ve arzusunu açıkladığı bir döneme denk geldi. Bu açıklama, ABD'nin tüm Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme planı çerçevesinde, bütün Filistin'i Yahudilerin kontrol altına sokma yönündeki sinsi çabalarıyla da tamamen uyumludur!

Hizb-ut Tahrir / Avustralya aşağıdaki hususların altını çizmek istiyor:

1- Avustralya, Orta Doğu'da sömürgeci çıkarlara hizmet etme konusunda köklü bir sicile sahiptir. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya Hafif Süvari Tugayı, İngilizler adına Filistin'e girerek İngiliz işgalini kolaylaştırmış ve daha sonra da Siyonist işgalcilere bölgenin devredilmesine aracılık etmiştir.

2- Avustralya'nın "Gazze Görev Gücü"ne katılımı, işgalcinin askeri yolla başaramadığını siyasi yollara başararak Gazze'yi teslim olmaya zorlama planının bir parçasıdır. Kendi yerli halkına soykırım uygulayan, Filistin halkına yönelik ilk soykırımı yardımcı olan, son iki yıldaki soykırımı sessiz kalan Avustralya, şimdi de işgalci gücün Filistin kimliğini tamamen yok etmesine yardım ediyor. Avustralya, bu suçlara yardım ettiği ve kolaylaştırdığı için sonsuza dek kınanacaktır.

3- Bu karanlık trajedinin en büyük faili, Arap ve Müslümanların hain yöneticileridir! Onlar her zaman işgalin ilk ve son savunma hattı olarak görev almışlar ve şimdi de Filistin'i kurtarmak yerine teslim etmek için birliklerini konuşlandırmayı kabul ederek ihanetlerini bir kez daha tescillemişlerdir. Bu hainlere hala meşruiyet atfeden, suçlarını savunan veya ihanetlerine alet olan her Müslüman, sonsuza dek onların işlediği cürümlere ortak olacaktır!

4- Filistin'i teslim olmaya zorlamak amacıyla kurulan uluslararası Siyonist-Haçlı ittifakı, bu devletlerin İslam dünyasına karşı beslediği köklü ve tarihi nefretin acı bir göstergesidir. Onlar kendilerini, tüm İslam dünyasını ele geçirip İslam'ı ve Müslümanları tamamen yenilgiye uğratana kadar durmayacak olan ilk haçlı seferlerinin mirasçıları olarak görüyorlar.

5- Bu son yüzyıldır hep tekrarlanıp durdu, fakat şu an durum daha da vahim. Müslümanlar siyasi iradelerini ortaya koymadıkça, hain yöneticilerini bir kenara atmadıkça ve Raşidi Hilafet Devleti'ni kurmadıkça, sonsuza dek Siyonist-Haçlıların suçlarına ve onların yerli işbirlikçilerinin ihanetine mahkûm kalacaklardır. Artık yeter! Nerede olursa olsun zalimlerin ellerini kırmanın vakti gelmiştir!