

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Buluntu Çocuğu Zübeydi Yahudi Varlığıyla Normalleşmeye Hazır Olduğunu Açıkladı

Haber:

Yemen Güney Geçiş Konseyi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aydarus El Zubeydi, The National gazetesine: "Güney Yemen'in bağımsızlığının ilan edilmesi, "İsrail" ile ilişkilerin kurulmasının önünü açacaktır" dedi ve "uluslararası ortakları" Güney Yemen'e kendi kaderini tayin hakkı vermeye ve bağımsızlığını kazanmasını sağlamaya çağırdı. (Mareb Press, 25/09/2025)

Yorum:

BAE, Suudi Arabistan ile birlikte Husilerle mücadele bahanesiyle Yemen'in büyük bir bölümünü kontrol altına aldıktan sonra, Mayıs 2017'de Güney Geçiş Konseyi'ni kurmuş ve o dönemde, Güney Hareketi'nin sokağından Zübeydi'yi bulmuş ve onu, Yemen'in güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden bu konseyin başına getirmişti; ama Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kurulan Güvenlik Kuşağı ve Seçkin Kuvvetler gibi milisler aracılığıyla Aden, Lahic, Abyan, Şebve illeri, Hadramut sahili ve adalar (Güney Yemen'in büyük bir kısmı) üzerinde kontrol sahibi olmasına ve Güney Yemen'de artık siyasi pozisyonda kuzeyden hiçbir liderin olmamasına rağmen Aydarus, bugüne kadar güneyin ayrıldığını ilan etmemiştir. Nitekim aynı gazetede bunun nedeni "uluslararası ortakların" bu ayrılmayı tanımayı reddetmesi olarak açıklanmıştır. Bakın işte bugün, sözde devletini tanıyacakları umuduyla bu ortakların ayaklarının altına kurbanlar sunuyor!

Zübeydi'nin Yahudi varlığıyla normalleşme arzusunu açıklaması ilk kez olmuyor; ancak bu açıklama bu kez, akide kardeşlerimizin Gazze'de iki yıldır kanlarının akıtıldığı bir sırada gelmiştir; bu meşum açıklamanın yapıldığı sırada Güney Yemen'deki insanlar, Gazze'deki akide kardeşlerimiz için bağış toplayıp onlara yardım etmesi için Allah'a yalvarırlarken Zübeydi ise onları katledenlerle normalleşmeye hazır olduğunu ilan etmiştir!!

Bu açıklama, bu liderlerin İslam ümmetine ait olmadıklarını ve onun davalarını benimsemediklerini, bilakis onların, kendilerine emirlik elbisesi giydirenlerin ve ailelerine ve çocuklarına Abu Dabi'de dünyanın lüksünü yaşatanların kölesi olduklarını ortaya koymaktadır. Zira artık onların, özelde güney halkının, genelde ise Yemen halkının savaşın, para biriminin çöküşünün, fiyatların yükselmesinin, maaşların kesilmesinin, işsizliğin, hizmetlerin, sağlık ve eğitimin bozulmasının ateşi altında yaşadıkları zorluklar ve acılar umurlarında değildir...

Yine bu sefil açıklama, bu liderlerin sorunlarımıza çözüm bulmak için, zenginliklerimizi yağmalayan ve ülkelerimizde kendi çıkarlarını korumak için başımıza bekçiler diken aynı kafir Batı'ya yalvardıklarını ortaya koymaktadır.

Ayrıca bu alçakça açıklama, Yahudilerin Husilerin kontrolündeki bölgelerde Yemen halkına yönelik hava saldırılarıyla aynı zamanda gelmiştir.

Nitekim İslam bize, düşmanımızın kim olduğunu açıkça belirtmiştir; zira Celle ve Ala şöyle buyurmuştur: **“Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır.”** [Bakara 120] Ve Allahu Teala şöyle buyurmuştur: **“Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim ki, onları dost edinirse; o da, onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler gürhunu hidayete erdirmez.”** [Maide 51] Dolayısıyla Allah bizden, bu düşmanı, bizim düşmanımız olarak görmemizi talep etmektedir; o halde nasıl olur da bu düşmanı dost edinip kutsallarımızı ve en değerli varlıklarımızı satarak ona yakınlaşabilirler?!

Zübeydi'nin yaptığı şey, insanların acılarını istismar ederek onlara vehim satmaktadır; ancak güney meselesine, genel olarak da Yemen meselesine yönelik şerî çözüm, bu Ruveybidaları takip etmek değil, aksine Allah'ın dinine yardım etmek için çalışanlar ve bir devletin altında O'nun şeriatını tatbik etmeye davet edenlerle kitleleşmektir. Zira bu devlet, sömürgeci kafirleri ülkemizden kovacak, kanlarımızın dökülmesini durduracak, bizi ve davalarımızı savunacak ve servetlerimizi koruyacaktır ki işte bu devlet, Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafet Devleti'dir. Zira Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: **“İmam bir kalkandır, onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur.”**

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Abdulaziz El-Hamid – Yemen