

بسم الله الرحمن الرحيم

Haber-Yorum

Hilafet, Devlet İçinde Ordunun Çarpık Bir Versiyonunun Varlığına İzin Vermez!

Haber:

26 Ekim 2025'te Darfur'un El Faşir kenti açık bir suç mahalline dönüşmüştür; bu ise şehirde bulunan Ordunun çekilip Hızlı Destek Güçlerinin şehre girmesiyle meydana gelmiş ve kısa bir süre içinde şehirden gelen sahneler dünyayı şok etmiştir; zira toplu katliam, işkence ve kurbanların aşağılanması operasyonları belgelenmiştir. Nitekim bu sahne bir istisna değildir, aksine bu güçlerin 22 yıl önce kuruldukları günden bu yana izledikleri yerleşik ve tekrarlayan şiddet örüntüsünün bir uzantısıdır.

Yorum:

El Faşir bir ilk değildir ve Hızlı Destek Güçleri olarak adlandırılan bu genişleyen kanserli cisim durdurulmadığı sürece de son da olmayacaktır; zira Hızlı Destek Güçleri, 2003 yılında Darfur'da Sudan ordusu ile silahlı çatışmaya girdiklerinden beri, toplu katliamlar onların taktiklerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiği gibi tecavüz, yerinden etme, sistematik işkence, yağmalama, gasp ve kundaklama da askeri planlarının bir parçası haline gelmiştir; dolayısıyla Darfur'da, 2003 yılından bu yana yüzlerce köy aynı şiddet yöntemleriyle yıkılmış ve 2019 yılında Hartum'daki Genel Komutanlık binasında düzenlenen oturma eylemi sırasında Hızlı Destek Güçleri oturma eyleminin dağıtılmasına katılmış ve onun unsurları, vahşiliklerini kendi elleriyle belgelemiştir. 2023 yılındaki El Cenine şehrine gelince; Birleşmiş Milletler raporlarında 10.000 ila 15.000 arasında kişinin öldürüldükleri belirtilmekte, sonra Hartum şehirlerinden ve El Cezire eyaletindeki köylerden hala Hızlı Destek Güçlerinin yıkımından muzdarip olan El Faşir'e kadar uzanan suçlar ve felaketler vardır!

Böylece ordunun bir kolu olarak kurulan Hızlı Destek Güçleri, kaynaklarının ve konumlarının orduyla rekabet edecek düzeye kadar genişlemesi sayesinde, orduya paralel askeri bir güç haline gelmiş ve bu da devlet kurumları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bundan dolayı milislerin kurulma amaçları ne olursa olsun, onları yasallaştırmanın onları kontrol etmek anlamına gelmediği, aksine Hızlı Destek Güçleri örneğinde olduğu gibi, yasallaştırmanın onların bağımsızlığına yol açtığı ve genişlemeleri için yasal bir örtü sağlandığı, böylece onları diğer ülkelerin planlarını uygulamak için kullandıkları bir kanser haline geldiği teyit edilmiştir.

Ordu içerisindeki muhlislerin önünde, Müslümanlar arasındaki savaşı engellemek, ülkenin kontrolünü tamamen ele geçirip her sabah yeni bir milis gücü oluşturan, dahası onların bazılarını yurt dışında eğiten Burhan'a karşı koyarak ülkenin milisler tarafından parçalanmasını engelleme fırsatı vardır; bu yüzden doğru ve şerî hareket tarzı, başta Hızlı Destek Güçleri olmak üzere tüm bu milisleri dağıtıp tasfiye etmek ve tüm liderlerini adil bir yargılamaya tabi tutmak, tüm milisler ve silahlı hareketleri derhal orduya entegre etmek, bayraklarının parçalamak ve İslam akidesine dayalı tek bir düzenli ordu kurmaktır.

Hilafet Devleti, devleti parçalamak ve zayıflatmak için dışarıdan kullanılan düzenli kuvvetlerin çarpıtılmış bir versiyonunun varlığına izin vermez, aksine ülkenin ve insanların güvenliğini manipüle etmeye cüret eden herkesin karşısında durur.

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Gâde Abdulcabbar (Ümmü Evâb) –Sudan**