

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

“Büyük Tufanın” Öncülleri Batı'nın Tiranlarını Sarsıyor... Ve İslam'ın Otoritesini Yaklaşıyor

Haber:

Küresel ekonominin en önde gelen mimarlarından Mark Carney, adaletsiz dönemin sona erdiğine işaret eden açıklamasında şöyle dedi: “Küresel düzen sona erdi ve geri dönmeyecektir. Orta güçteki ülkeler kendilerini korumalıdır. Kurallar sizi artık koruyamadığında, siz kendinizi korumalısınız.”

Yorum:

Kalelerinin kalbinden gelen bu itiraf, milletlerin kanlarını emmek üzerine kurulu bir sistemin ölüm fermanından ve yaptıkları orman kanunlarının zulümlerinin ve başarısızlıklarının ayıplarını örtmek için artık yeterli olmadığından başka bir şey değildir.

Bugün dünya, Batı medeniyetinin materyalist sisteminin ektiği zehirli meyveleri topluyor; zira bu medeniyet, şehveti ilahlaştıran, şantajı bir doktrin haline getiren ve Epstein dosyalarını boyun eğdirme tahtlarını yönetmenin yakıtı yapan bir medeniyettir. Rezillik yuvalarındaki ahlaki çöküş, ülkelerin çöküşünün kaçınılmaz tarihsel bir habercisidir; zira insan onurunu hiçe sayan ve ümmetin otoritesini gasp eden bir medeniyet, şekli olarak ne kadar güçlü olursa olsun, varlığını sürdürmez. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا **“Yine de ki: Hak geldi; batıl yıkılıp gitti. Zaten bâtil yıkılmaya mahkumdur.”** [İsra 81]

Bu Batı sisteminin habis meyvelerine karşılık, en hayırlı ümmetin evlatları arasındaki güç ve kuvvet ehlinin ve muhlislerin, güzel tohumun meyvelerini toplama zamanı gelmiştir; bu meyve ise, yetmiş yıldır, eşi benzeri olmayan ciddiyet ve samimiyetle hak üzere sebat eden sadık koruyucuları tarafından sulanan ve sulanmaya devam eden Raşidi Hilafettir. Hilafetin varlığı, sadece bölgesel siyasi bir değişim değildir, aksine insanlığı, insan yapımı sistemlerin zulmünden kurtarıp Rahman'ın nizamının adaletine kavuşturacak olan siyasi bir değişim olacaktır.

Artık çöküşün şartları tamamlanmıştır; elitler, insanların onurunu çalmak ve halkını ve takipçilerini kaybetmek yoluyla şeytani arzularını tatmin etme bataklığına düşerken, onları takip edenler ise Batılı ideolojik sistemin insanlığa liderlik etmeye ve onların hayatlarının işlerini hiçbir şekilde gözetmeye uygun olmadığına kesin olarak inanmaya başlamışlardır; çünkü bu sistemin kuralları, insanları ezmeye ve onların sefaletlerine dayanmaktadır.

Kalkınma şartları da tamamlanmıştır; bu ise fikri saf, İslami hayatı yeniden başlatmak için metodu tamamen açık olan ve taşıyıcılarının, akidelerine göre hareket etmek için arzularını bastırmada samimi olan bir ideolojinin varlığıdır.

İnsanlığa yönelik mesajımız şudur; artık bu aşağılanma yeter ve yüz yılı aşkın bir süredir insan onurunu ayaklar altına alıp Epstein'in yeni yüzlerini tekrar tekrar kopyalayıp farklı biçimlerde yeniden kullandığımız artık yeter. Tek çıkış yolu, ümmetin çalınan otoritesini yeniden elde etmesi ve adalet ve merhametiyle insanlığa yeniden liderlik edecek Raşidi İslami hadarat sisteminin kurulmasıdır. Ayrıca bu zalim sistemin enkazı üzerine, zulüm ve adaletsizlikle dolmasının ardından yeryüzünü insaf ve adaletle doldurmaktır.

Allahu Teala şöyle buyurmuştur: أِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ **“Yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır.”** [Enbiya 105]

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Seyf Marzuk – Yemen