

Trump ve Körfez: Şüpheli Anlaşmalar ve Tertiplenmiş Komplolar!

Trump, Beyaz Saray'ın anahtarlarını, herhangi bir yönetimin bir kısmını bile ödeyemeyeceği bir şekilde borç yüküyle teslim aldı. Faizini ödemek bir yana, Himalaya ve Everest dağlarının zirvelerini aşan ya da bunu gerçekleştirmek için pratik bir planı bile olmayan bu borcu ödeyebilecek kapasitesi de yoktur. Adam, tüm gözlemcilerin beklediği ekonomik çöküşü durdurmak ve durgunluğu önlemek için, müttefik-düşman tüm ülkelere gümrük vergileri koymaya çalışmaktadır. Bu zorluğa bir de teknoloji ve yapay zeka çağında Çin'in teknolojik üstünlüğünün yanı sıra Amerika'ya karşı ticari ve endüstriyel üstünlüğü de eklenirse bu, Batı medeniyetinin, özgür dünyanın ve Amerika'nın liderlik ettiği serbest piyasanın yıldızının söndüğü uyarısında bulunmaktadır...

Ancak bu politikanın küresel çapta güçlü artçı sarsıntıları olmuş ve Amerikan ekonomisi üzerinde aksi sonuçların doğmasına yol açmıştır; zira Amerikan piyasaları ve borsalarını vurmuş, fiyatlar, enflasyon ve benzerleri artış göstermiştir... Bunun üzerine Trump, trenleri, bankaları ve dükkanları soymak konusunda eski kovboy yöntemlerine başvurmuştur. Bu yüzden sahip oldukları altınları yağmalamak için Körfez rezervlerine gidip bu altınları omuzlarına yükleyerek Wall Street'te ve diğer kumarhanelerde, borsalarda ve Amerikan spekülasyon piyasalarında kendisini bekleyen kırk kapitalist hırsızlara geri döndü ki bu kapitalistler, iflaslarını açıklamayı bir süreliğine erteleyen dev şirketler olarak adlandırılmaktadır.

Yahudi devletinin ziyaretini göz ardı eden ve Gazze halkına zulmetmesi için onun elini serbest bırakan kovboy Trump, tek bir şey ifade ediyor ki o da onun ikiyüzlü biri olduğudur. Nitekim Trump ile ümmet ve ümmetin haklı davaları arasındaki ilişkinin doğası hakkındaki şüpheler, Yahudilerin Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu açıkça eleştiren tutumuyla birleşince daha da kesinleşiyor; zira gözlemciler, Trump'ın hem Körfez ülkelerini istismar etmeyi hem de Yahudi politikalarını eleştiren içerideki halk tabanını korumayı amaçlayan ikili bir strateji izliyor olabileceğini düşünüyor. Yani bu strateji, Allah düşmanı Trump'ı, Netanyahu üzerinde etkili olabilecek nezih bir arabulucu olarak sunmaya, dolayısıyla Körfez yöneticilerinin, ümmetin kaynaklarını onun önünde çarçur etmelerini haklı çıkarmaya dayanmaktadır. Bu görünüm, büyük ticari anlaşmaların ve yatırımların kapısını aralıyor ve Netanyahu'yu eleştirmek, özellikle Filistin meselesiyle ilgili politikalarını reddeden bir kesim Amerikan seçmeninin desteğini kazanmasına ve siyaset konusundaki cahilleri aldatarak Filistin meselesini tasfiye eden ve on binlerce şehidin kanını ihlal eden anlaşmalar yapmasına olanak sağlıyor. Bu görünürdeki denge, Trump'un siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet ediyor. Zira Körfez'den para akışını garanti altına alırken, iç politikada popülaritesini koruyor ve ona, Gazze Şeridi'ndeki işgal yönetimini "nezih bir arabulucu" olarak sunmak ve Bremer'i yeniden Gazze Şeridi'ne getirmek yoluyla Yahudi devletini Gazze'deki çıkmazdan kurtaracak ve onu ağaçtan indirecek bir çözüm sunma imkânı veriyor.

Ancak Trump ile Netanyahu arasındaki bu görünürdeki anlaşmazlığın ciddiyetinin boyutu hakkındaki soru, hala varlığını sürdürüyor. Zira her ikisi arasındaki tarihi ilişkiler ve Amerika ile Müslüman ülkelerin kalbinde ileri askeri üssü olan Yahudi devleti arasındaki ortak çıkarlar, güçlü bir stratejik ittifaka işaret ediyor; bu da bu eleştirilerin geçici siyasi taktiklerden ibaret olduğunu teyit ediyor. Nitekim Trump, Katar destekçisinden ele geçirdiği ve değeri 400 milyon Dolara aşan altın dolu çuvalları atının sırtına yükleyerek Amerika'ya döndüğünde, her şey hızla tersine dönecek ve Trump, Yahudi devletini ve Netanyahu'yu tamamen desteklemeye geri dönecek, Körfez'in Ruveybida rezervleri ve ümmete ve Filistin'e komplo kuran Müslümanların başındaki diğer yöneticiler de görmezden gelecektir.

Feraset ve hikmetle nitelenen İslam ümmetinin, Amerikan tilkisi Trump'ın oyunlarına aldanmaması, kendisine yönelik daha fazla komplo kurulmasını engellemesi ve Trump'ın kendisine eziyet etmek için geçtiği yolu ve köprüyü hazırlayanların bizzat Ruveybida yöneticileri olduğunu bilmesi gerekir. Yine ümmetin ve güç ehlinin, bu yöneticileri devirmesi ve Amerikan kovboyundan yağmaladıklarını geri alacak, Kudüs'ü kurtaracak, çocuklarımızı öldürenlerden, evlerimizi yıkanlardan ve namusumuzu kirletenlerden intikam alacak Raşid bir Halife'yi de nasbetmesi gerekir.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“De ki: (Yapacağınızı) yapın! Amelinizi Allah da Rasulü de müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” [Tevbe 105]

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Bilal Muhacir – Pakistan