

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ebu Usame, Ahmed Bekir (Hazim) İle Arkadaşlık Şerefi, Allah Ona Rahmet Etsin

Hizb-ut Tahrir'in ilk kuşağından olan Ahmed Bekir (Hazim), H. 22 Rabi'u'l Evvel 1447, M. 14 Eylül 2025 sabahı, seksen yedi yaşındayken Rabbinin huzuruna intikal etti. Kendisi uzun yıllar boyunca bu daveti taşıdı, bu uğurda uzun hapslere ve şiddetli işkencelere katlandı ancak Allah'ın fazlı ve yardımı sayesinde hiç zayıflık göstermedi, değişmedi ve yılmadı.

1980'lerde ölmüş olan Hafız Esad'ın yönetimi günlerinde Suriye'de gizlice uzun yıllar geçirmiş, 1991 yılında Hava Kuvvetleri İstihbarat Servisi tarafından **Hizb-ut Tahrir** gençlerinden bir grupta birlikte tutuklanmış ve mücrim Ali Memluk ve Cemil Hasan'ın gözetiminde en ağır işkenceye maruz kalmıştır; zira Ebu Usame bazı arkadaşlarıyla birlikte bir dizi sorgulamanın ardından sorgu odasına giren birisi bana, sorgu odasının duvarlarına sıçrayan et parçaları ve kan izlerini gördüğünü haber vermiştir.

Mezzeh'deki Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi'nin zindanlarında bir yıldan fazla kaldıktan sonra, diğer arkadaşlarıyla birlikte Sednaya Hapishanesi'ne nakledildi ve burada on yıl hapis cezasına çarptırıldı; karşılığını sadece Allah'tan umarak burada yedi yılını sabrederek geçirdi, sonra Allah ona bir çıkış yolu bahşetti.

Hapishaneden çıkmasının ardından doğrudan daveti taşımaya sürdürdü ve 1999 yılının Aralık ayı ortasında Suriye'de yüzlerce parti gencinin tutuklanmaları başlayınca kadar da devam etti; nitekim Beyrut'taki evine baskın düzenlendi ve Mezzeh Havaalanı'ndaki Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi'ne götürülmek üzere kaçırıldı ve burada da korkunç işkencelerin yeni bir aşaması başladı. Yaşlı olmasına rağmen karşılığını sadece Allah'tan umarak Allah'ın yardımıyla sabredip sebat etti.

Yaklaşık bir yıl sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanmak üzere yeniden Sednaya Hapishanesine nakledildi, burada da on yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Allah'ın onun için yazdığı yaklaşık sekiz yılı geçirmesinin ardından Allah ona bir çıkış yolu bahşetti.

Ben, 2001 yılının tamamını onunla birlikte Sednaya Hapishanesi'nde geçirdim; hatta üçüncü katın sol tarafındaki 5 (A) yatakhaneğinde hemen onun yanımdaydım ve ben ona sevgili amcam diye seslenirdim.

Nitekim birlikte yemek yedik, yan yana uyuduk, kültür ve fikirleri etüt ettik. Ondan kültür elde ettiğimiz gibi yine ondan sabır ve sebatı da öğrendik.

İnsanları seven, gençlere özen gösteren, onlara zaferin ve Allah'ın vaadinin gerçekleşmesinin yakın olduğuna dair güven aşılayan cömert biriydi.

Allah'ın Kitabı'nı ezberler, onu gece gündüz okur, çoğu gece kalkar ve şafak yaklaşınca gece namazını, ardından da sabah namazı kılmak amacıyla uyandırmak için beni sallardı.

Ben hapishaneden çıktım, ardından 2004 yılında tekrar hapse girdim; 2005 yılının başlarında yeniden Sednaya Hapishanesine nakledildik ve burada, 2001 yılının sonunda ilk kez serbest bırakıldığımızda hapishanede kalanlarla tekrar bir araya geldik. Onların arasında Allah rahmet eylesin sevgili amcam Ebu Usame Ahmed Bekir (Hazim) de vardı.

Hapishane duvarlarını, demir parmaklıkları, ailelerimizden ve sevdiklerimizden ayrı kalmayı unutmak için yatakların önünde uzun süreler yürüyüş yapardık. O yıllarca hapiste kalmış ve o kadar çok şey çekmişken, biz nasıl yapamazdık ki!

Ona yakın olmama ve onunla uzun zaman geçirmeme rağmen, hiç şikayet ettiğini veya sızlandığını görmedim, sanki hapishanede değil de hapishane duvarlarının dışında uçuyormuş gibi; çoğu zaman okuduğu Kuran ile uçuyordu, Allah'ın vaadine ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdesine olan güveninin kanatlarıyla uçuyordu.

En karanlık ve en şiddetli koşullarda, özlemle büyük zaferin ve Rasulümüzün Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu müjdesinin gerçekleşeceği günü bekliyorduk: **نَمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ** “**Sonra Nübüvvet minhacı üzere Hilafet olacaktır.**” Hilafetin ve dalgalanan Ukab Râyesi'nin gölgesi altında bir araya gelmeyi arzuluyorduk. Ancak Allah onun, zorluk evinden ebedi ve baki olan evine irtihal etmesine hükmetti.

Allah'tan onun Firdevs-i Ala'da olmasını temenni ediyoruz ve biz Allah'a karşı kimseyi temize çıkarmayız.

Sevgili amcamız Ebu Usame:

Allah'tan seni engin rahmetiyle kuşatmasını, geniş cennetinde sana bir yer vermesini ve seni salihler ve şehitlerle birlikte kılmasını ve çektiğin eziyetler ve işkenceler karşılığında seni cennetin en yüksek dereceleriyle ödüllendirmesini temenni ediyoruz. Yine Allah Azze ve Celle'den seni ve bizleri, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in havzasında bir araya getirmesini ve rahmetiyle muamele etmesini diliyoruz.

Bizim tesellimiz, senin merhametlilerin en merhametlisine dönüyor olmandır ve biz sadece Allah'ı razı edecek şeyi söyleriz; şüphesiz biz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz.

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Ebu Satif Jeju